

της κα. **Αλεξάνδρας Φετουρή**

Υπεύθυνη Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής της Ι.Μ. Σύρου

Τι είναι Αγάπη; Ποιο κομμάτι της ανθρωπίνης ύπαρξης εκφράζει; Πως εκδηλώνεται και πως διαμορφώνει την προσωπικότητά μας και εν συνεχεία την ζωή μας.

Ας προσπαθήσουμε να δώσουμε το νόημα της αγάπης. Την έννοια της αγάπης την έδωσε ο μεγάλος Απόστολος ο Παύλος, ως το ύψιστο αγαθό. Το φάσμα αυτό της αγάπης έχει εννέα στοιχεία: Μακροθυμία, Χρηστότητα, Γενναιοψυχία, Ταπεινοφροσύνη, Κοσμιότητα, Αφιλοκέρδεια, Πραότητα, Αθώτητα, Ειλικρίνεια.

Η αγάπη λοιπόν είναι μια σύνθετη ιδιότητα είναι δηλ. μια κατάσταση που υπάρχει ολοκληρωμένη μόνο στον Άνθρωπο.

Σύνθετη γιατί αφ' ενός είναι μία ψυχική δύναμη που σε ωθεί και σε ενεργοποιεί στην υπέρβαση των φυσικών ορίων. Σε οδηγεί σε όλα αυτά τα στοιχεία που μάς αναφέρει ο Παύλος, σε οδηγεί σε θυσία και στο ολοκαύτωμα, χωρίς υπολογισμούς του ατομικού συμφέροντος. Έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί και ως μία συγκλονιστική Επαναστατική ψυχική δύναμη αφού ανατρέπει και εξαφανίζει το φυσικό ένστικτο της αυτοσυντήρησης.

Αφ' ετέρου, είναι και ψυχική ανάγκη γιατί ικανοποιεί και απελευθερώνει τα συναισθήματά του που και αυτά αποτελούν μοναδικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου και της υπαρξιακής του ανάγκης.

Έτσι λοιπόν η αγάπη εμπεριέχει τις δύο βασικές αρχές της ζωής "δούναι-λαβείν" .

Με την αγάπη εκφράζεται το κομμάτι εκείνο της ύπαρξης μας που ενάγεται στην ψυχική και πνευματική σφαίρα. Είναι επίπεδα της ανθρωπίνης ύπαρξης και είναι και τα σημαντικότερα στη ζωή, αλλά και τα πιο πολύ ευάλωτα στις επιθέσεις του ενστίκτου που σε ωθεί στην επιθετικότητα και στην εκδίκηση και σε κάθε ανταγωνιστική συμπεριφορά.

Η πραγματική λοιπόν και αληθινή αγάπη εκδηλώνεται με την συμπεριφορά που έχει και μόνο χαρακτήρα, απόλυτο και ελεύθερο. Ο συμβιβασμός, η ανοχή, η εξάρτηση, η δειλία και ο φόβος, δεν έχουν καμιά θέση στις εκδηλώσεις της Αγάπης.

Με την βίωση της πραγματικής αγάπης, η προσωπικότητα του ανθρώπου ολοκληρώνεται και επιτελεί τον επί γης προορισμό της, που είναι η νίκη στην αιώνια πάλη μεταξύ ύλης και πνεύματος. Κάτι για το οποίο έχουν αναλώσει τη ζωή τους και έχουν θυσιάσει οι μεγάλοι της Ιστορίας της ανθρωπότητας, αλλά και πολύ περισσότερο, οι Μάρτυρες του Χριστιανισμού και τελικά ο ίδιος ο Υιός του Θεού που πρέπει να είναι το μεγάλο μας παράδειγμα.

Μια φορά θα περάσω από αυτήν την ζωή. Ότι καλό μπορώ να κάνω και να προσφέρω αγάπη, ας μη το αμελήσω, γιατί δεν πρόκειται να διαβώ ξανά τον δρόμο τούτον της ζωής. Αγάπη, Αγάπη. Είναι η ευτυχία.

Αλεξάνδρας Φετουρή