

Σε κλίμα κατάνυξης και με την αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπομένων μέτρων υγειονομικής προστασίας και περιστολής της πανδημίας τιμήθηκε σήμερα στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμουπόλεως, όπως και σε όλους τους Ναούς των νησιών της Ιεράς Μητροπόλεως η μεγάλη Δεσποτική Εορτή των Θεοφανείων, με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας και της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού από τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄, συμπαραστατούμενο από τους Εφημερίους του Ναού και το Διάκονό του, με την παρουσία του κεκανονισμένου αριθμού πιστών.

Προ της Ακολουθίας του Μεγάλου Αγιασμού, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, απευθυνόμενος προς τους παρόντες και προς τους μέσω του τοπικού Τηλεοπτικού Σταθμού "SYROS TV1" παρακολουθούντες τα απ' ευθείας αναμεταδιδόμενα ιερά δρώμενα πιστούς, ανέφερε τα εξής:

"Θέλω, κατ' αρχήν, να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου, διότι τηρήσατε απόλυτα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, αλλά και τους Χριστιανούς μας οι οποίοι παρέμειναν στο σπίτι τους σήμερα και διεφύλαξαν την ιερότητα της ημέρας από ανεπιθύμητες, πιθανόν, στεναχώριες, που κανείς δεν θέλει να προκαλέσει. Στη σημερινή εορτή, ο βαθυστόχαστος και βαθύνους Ιεράρχης της Κωνσταντινουπόλεως και μελετητής των ιερών κειμένων και όλων των σημείων της Θείας Οικονομίας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος βλέπει μια βαθειά και μεγάλη αλληγορική σημασία. στη στροφή του Ιορδάνη προς τα πίσω. Όπως αναφέρει, ο ποταμός πηγάζει από δύο πηγές, τη μια που ονομάζεται Ιόρ και την άλλη που λέγεται Δαν. Από την συνένωση των δύο ποταμών προκύπτει ο Ιορδάνης, που χύνεται στην Νέκρα θάλασσα. Έτσι και το ανθρώπινο γένος προήλθε από τους προπάτορες, τον Αδάμ και την Εύα. Μετά την αποστασία το ανθρώπινο γένος πορευόταν στην αμαρτία και τον πνευματικό θάνατο, που αλληγορούνται με τη Νεκρά θάλασσα. Ο Σωτήρας Χριστός με τη Ενανθρώπησή του ελευθέρωσε την ανθρώπινη φύση από την υποδούλωση στη φθορά και στο θάνατο με αποτέλεσμα ακόμη και ο Ιορδάνης ποταμός, βλέποντας τον Κύριο βαπτιζόμενο, να θέλει να στραφεί προς τα πίσω, και να μη θέλει να νεκρωθεί, οδηγούμενος στη νεκρά θάλασσα, αλλά να επιστρέψει μαζί με τον άνθρωπο στην πηγή της ζωής, προς το Δημιουργό του, το Θεό.

Η σημερινή, λοιπόν, εορτή έχει μια μεγάλη σημασία για τη ζωή μας και την πνευματική μας κατάρτιση, για τη σωτηρία μας.

Ο Κύριος μας καλεί να επιστρέψουμε από την αμαρτία στη ζωή την αληθινή! Μας καλεί να επιστρέψουμε από τη ραθυμία και από τη νωχέλεια στη ελπίδα και στο φως!

Μας καλεί να επιστρέψουμε, να ιδούμε το πρόσωπό Του, να ιδούμε τον ίδιο το Θεό μας να λάμπει, τον Πατέρα να επιμαρτυρεί τον Υιό Βαπτιζόμενο και το Πανάγιο Πνεύμα, εν είδει περιστεράς, να φωτίζει με το φώς Του το γεγονός της Βαπτίσεως του Κυρίου μας, που είναι γεγονός και της δικής μας πνευματικής ζωής και της προσωπικής μας πορείας μέσα στην ιστορία και τον κόσμο!

Σήμερα, λοιπόν, που οι κώδωνες των Εκκλησιών μας χτύπησαν χαρμόσυνα και σας επετράπη να εκκλησιασθείτε, τηρούντες τους κανόνες υγειονομικής προστασίας, θα ήθελα να πω ότι η απόφαση του Αρχιεπισκόπου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου να είναι οι Ναοί μας ανοιχτοί, δεν ήταν απόφαση σύγκρουσης με την Κυβέρνηση, ούτε ήταν απόφαση ενάντια στα μέτρα υγειονομικής προστασίας!

Ήταν μια απόφαση ποιμαντικής ευθύνης!

Ο Αρχιεπίσκοπος και οι δώδεκα Συνοδικοί Ιεράρχες απεφάσισαν με ποιμαντική ευθύνη, καθώς είχε προαναγγελθεί και το γνωρίζετε και είχε συμφωνηθεί με την Πολιτεία ότι οι Ναοί θα παραμείνουν ανοιχτοί τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνεια και οι Χριστιανοί μας θα μπορούν να εκκλησιασθούν, τηρώντας αυστηρά τα μέτρα και προστατεύοντας το μεγάλο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, την υγεία, αλλά και την ίδια τη ζωή!

Και όταν ανηγγέλθη ότι σήμερα οι Ναοί θα είναι κλειστοί, η συνείδηση του Αρχιεπισκόπου, ως Εκκλησιαστικού ταγού και Ιεράρχου, δεν επέτρεψε ακόμα και εσείς οι ολίγοι, που παρίστασθε, και οι άλλοι Χριστιανοί μας σε όλη την Ελλάδα, που σήμερα εκκλησιάστηκαν να στερηθούν της χαράς της κοινής, προσευχής, της Θείας Λειτουργίας, της Μεταλήψεως του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου και του εν συνεχεία Αγιασμού και ραντισμού, διά του τελεσθησομένου Μ. Αγιασμού. Και επειδή πολύς λόγος έγινε ότι πρέπει να εφαρμόζουμε όλοι τους νόμους- και έτσι πρέπει να πράττουμε σε μία συντεταγμένη Πολιτεία- υπάρχει ένα άρθρο στο Ποινικό Κώδικα, το άρθρο 33, το οποίο αναφέρεται στο πότε αίρεται το άδικο μιας πράξεως, όταν υπάρχει σύγκρουση αγαθών, δικαιωμάτων ή συμφερόντων, όταν δηλαδή αυτός ο οποίος έπταισε δεν εφήρμοσε το νόμο, αλλά διηκόνησε το ανώτερο αγαθό εις βάρος του άλλου αγαθού, τότε αυτός δεν έχει διαπράξει έκνομη πράξη και δεν τιμωρείται.

Σήμερα, όμως, με την απόφαση της Ιεράς Συνόδου, το ανώτερο αγαθό, που κατ' Αυτήν ήταν η Λειτουργική εδώ παρουσία σας δεν διακονήθηκε εις βάρος του άλλου αγαθού, που είναι η προστασία της υγείας, εδώ στο Ναό μας, σε όλους τους Ναούς των νησιών μας, σε όλους του Ναούς της Ελλάδος υπηρετήθηκαν και οι δύο σκοποί, και οι ψυχές σας αναπαύθηκαν και οι συνειδήσεις σας ειρηνεύουν και ο νόμος τηρείται και τα μέτρα υγειονομικής προστασίας εφαρμόζονται!

Άλλωστε, ο Αρχιεπίσκοπος και όλοι οι Ιεράρχες, από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, παρ' ότι ήταν πολύ βαρύ να αποφασίσει η Εκκλησία να έχει επί μήνες κλειστούς τους Ναούς, εν τούτοις εμείς σηκώσαμε το βάρος της μεγάλης αυτής ευθύνης και παρ' ότι ακούσαμε τα όσα μύρια και από δικαιολογημένες και από ακραίες φωνές, και τα όσα έχουν γραφεί εναντίον του Αρχιεπισκόπου και των Συνοδικών και της προηγουμένης και της παρούσης περιόδου, για τους κλειστούς Ναούς, εν τούτοις η Εκκλησία έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και θα συνοδοιπορεί αυτή την περίοδο χέρι-χέρι με την Πολιτεία.

Αυτά τα χέρια δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν, γιατί ο σκοπός είναι κοινός, πώς όλοι μαζί θα συνεισφέρουμε ώστε να φύγει το γρηγορότερο η πανδημία από την πατρίδα μας και από τη ζωή μας και από τις οικογένειές μας.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, σύγκρουση, δεν υπάρχει εναντίωση, δεν υπάρχουν εγωισμοί! Υπάρχει μόνο ποιμαντική ευθύνη της Εκκλησίας απέναντι στο λαό του Θεού και ταυτόχρονα ευθύνη της Εκκλησίας να συμπορευθεί αυτή την ώρα με την Πολιτεία, στον αγώνα για την απελευθέρωσή μας από αυτό τον βροτολογικό ιό.

Και δεν πρέπει να λησμονείτε ότι η Εκκλησία έχει πληρώσει βαρύ τίμημα: Τρεις Αρχιερείς ενταφιάσαμε, τους δύο νεώτατους στην ηλικία, 60 ετών, με δράση και ποιμαντική διακονία, Ιεράρχες δυναμικούς, με μοναδικό και ανεπανάληπτο έργο στις Επαρχίες τους, που όλοι τιμούσαμε, πολλούς Ιερείς μας και πολλούς μοναχούς! Και όταν εκκλησιαζόμενοι τηρούμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας, τα τηρούμε όχι μόνο για την προστασία των άλλων, αλλά και του εαυτού μας!

Ούτε οι Μητροπολίτες, ούτε οι Ιερείς μας είναι έξω από τον κίνδυνο, ούτε οι

διάκονοι, ούτε οι ψάλτες, ούτε οι συνεργάτες μας!

Κανείς δεν θέλει να συμβεί σε κανένα απολύτως κανένα κακό!

Γι' αυτό ευχόμεθα και προσευχόμεθα για την υγεία σας αδελφοί μου καθημερινά αυτό τον καιρό, και στους Ναούς και στο προσωπικό μας προσευχητάριο στο σπίτι μας.

Κάθε μέρα παρακαλώ το Θεό και λέγω "Θεέ μου φύλαξε τον Κλήρο και το Λαό της Μητροπόλεως αυτής, της οποίας έχω τη ευθύνη, και τελεταία Τον παρακαλώ για τον εαυτό μου!

Νομίζω, λοιπόν, ότι σήμερα, πρώτοι εσείς, οι Χριστιανοί μας διαφυλάξατε την ημέρα!

Και θέλω όλους να σας ευχαριστήσω, αλλά θέλω και να ευχαριστήσω και τις Αρχές, οι οποίες έδειξαν ευαισθησία και έτσι μπορέσαμε να τελέσουμε ειρηνικά τη Θεία Λειτουργία και στη συνέχεια τον Μεγάλο Αγιασμό.

Σας παρακαλώ δε στο τέλος να προσέρχεσθε με το φιαλίδιο, που ελάβατε όταν ήρθατε στο Ναό, να προσκυνάτε το σταυρό, τον οποίο προσφέρω στον καθέναν ως ευλογία, και να παραλαμβάνετε τον Αγιασμό με απόλυτη τάξη, χωρίς να δώσουμε σε κανένα καμία αφορμή και κανένα δικαίωμα παραπικρασμού.

Και επειδή είναι πάρα πολλοί οι Χριστιανοί που μου τηλεφώνησαν και επιμένουν να ρίξω το Σταυρό στη θάλασσα, καθ' ότι έχει απαγορευθεί να ρίψουμε το Σταυρό στο λιμάνι της Ερμούπολης, στο πρώτο λιμάνι της απελευθερωθείσης Ελλάδος, την επέτειο των 200 χρόνων ελευθερίας της οποίας φέτος εορτάζουμε, θέλω να σας ενημερώσω ότι, και αυτό θα το πράξω για τους ναυτικούς μας, τους ψαράδες μας και όσους εργάζονται στη θάλασσα, σε ώρα που δεν θα ανακοινώσω θα πάω μόνος μου σε μια απομακρυσμένη και ακατοίκητη παραλία, θα ρίψω αγιασμό στη θάλασσα, θα ρίψω τον Τίμιο Σταυρό και θα προσευχηθώ μαζί σας, που θα παρίστασθε νοερώς, η θάλασσα να είναι ειρηνική, οι πλόες των караβιών μας να είναι γαλήνιοι και ασφαλείς, οι Ναυτικοί μας να επιστρέψουν σώοι και υγιείς στα σπίτια τους και να απολαμβάνουμε όλοι τα αγαθά της, προστεύοντας και διαφυλάσσοντάς την!

Χρόνια Πολλά και Ευλογημένα"!

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε την Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

Σημειώνεται ότι σε τρεις κεντρικούς Ναούς της Ερμούπολης, κατόπιν προτροπής του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄, τελέσθηκε και δεύτερη Ακολουθία του Μεγάλου Αγιασμού.

After2019/2021/News/SYROS/06012021