

Κατέκλυσαν οι Τήνιοι το Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ιδρύματος της Ευαγγελιστρίας, ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου-Τήνου για την εορτή των Κατηχητικών Σχολείων καθώς πλησιάζει η Γέννηση του Κυρίου.

Την εκδήλωση πλαισίωσαν, τα παιδιά του Προσχολικού Κατηχητικού και οι νέοι και νέες του Κατωτέρου, του Μέσου και του Ανωτέρου Κατηχητικού, η Παραδοσιακή Παιδική-Νεανική Χορωδία και Ορχήστρα, η Βυζαντινή Χορωδία της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και η Φιλαρμονική του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας.

Ο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Σέττας ανέγνωσε το μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου-Τήνου κ. Δωροθέου Β' και παρουσίασε την εκδήλωση στην οποία παρίσταντο ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός, ο Έπαρχος Τήνου κ. Ιωάννης Γιαγιάς, ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παντελής Αρμάος, ο Γ. Γραμματέας της Διοίκησης το ΠΙΙΕΤ Επιτροπής κ. Ευάγγελος Καλογήρου, οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας στην Τήνο, Κληρικοί, Εκπαιδευτικοί, Γονείς, Μαθητές και πλήθος κόσμου που προσήλθαν από νωρίς για να καμαρώσουν τις Χριστιανικές μαθητικές ομάδες του νησιού.

Μετά το πέρας της εκδηλώσεως διενεμήθη σε όλους μικρό εικονάκι, ευλογία του Μητροπολίτου.

Την ευθύνη και το συντονισμό είχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς Νήσου Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός.

IMAGES/NEWS/2015/TINOS/1223katixitika

Ακολουθεί το μήνυμα του Μητροπολίτου:

Άγαπητοί μου,

Έτοιμαζόμαστε νά εορτάσουμε τήν Άνατολή μιᾶς νέας ἐποχῆς γιά τήν παγκόσμια ἱστορία, μιᾶς ἐποχῆς, πού σηματοδότησε ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ, καί τήν ἀνατολή μιᾶς νέας περιόδου, πού σηματοδοτεῖ ἡ ἔλευση ἑνός νέου χρόνου.

Οἱ μέρες, πού ἔρχονται, σέ πεῖσμα τῶν καιρῶν, εἶναι, πρέπει νά εἶναι γιά ὅλους μας μέρες χαρᾶς, μέρες ἐλπίδας, ἀλλά καί μέρες ἀποφάσεων γιά μιά νέα ἀρχή, στήν προσωπική καί στήν κοινωνική μας ζωή.

Τά φετινά Χριστούγεννα καί ἡ Πρωτοχρονιά, ἄς γίνουν γιά ὅλους μάς μιά ἀφορμή διαλόγου μέ τόν ἑαυτό μας, ἕνα βῆμα αὐτογνωσίας, ἕνα σκαλοπάτι αὐτοβελτίωσης.

Γιατί μόνο ἂν καλυτερέψουμε τόν ἑαυτό μας, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι μπορούμε νά καλυτερέψουμε καί τόν κόσμο...

Ἡ σημερινή ἐκδήλωση, πού μέ τόση ἐπιμέλεια ὀργάνωσαν καί παρουσιάζουν τά παιδιά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων τῆς ἱερᾶς νήσου Τήνου, σάν ἕνα ἄλλο ἄστρο, μᾶς προετοιμάζει νά ὑποδεχθοῦμε τόν ἐν σπηλαίῳ γεννηθέντα καί ἐν φάτνη ἀνακλιθέντα Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές, σάς ὑποδεχόμεθα στή σημερινή ἐκδήλωση, ὀφειλετικῶς καί καθηκόντως εὐχαριστώντας ὅλους, ὅσοι συνετέλεσαν στήν ἐπιτυχή διεξαγωγή της.

Τήν πάντοτε πρόθυμη καί δαψιλῆ ἀρωγό κάθε ἔργου ἀγαθοῦ Διοικούσα Ἐπιτροπή τοῦ Πανελληνίου Ἱεροῦ Ἰδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου.

Τόν Ἐντιμῶτατο Ἐθνικό, πλέον, Εὐεργέτη καί παντός πνευματικοῦ ἔργου ἰλαροῦ χορηγοῦ, κ. Ἀθανάσιο Μαρτίνο.

Τόν Ἐπίτροπό μας στήν ἱερᾶ νήσο Τήνο, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Γεώργιο Φανερό, γιά τό συντονισμό καί τήν ὀργάνωση καί αὐτῆς τῆς ὥραίας ἐκδηλώσεως.

Τόν Διευθυντή τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων Τήνου, Αἰδεσιμολογιώτατο Πρωτοπρεσβύτερο Στυλιανό Τουφεκλή, καί τούς ἐκλεκτούς μας Κληρικούς καί Λαϊκούς, τούς πολύτιμους στό Κατηχητικό ἔργο τῆς ἱερᾶς μας Μητροπόλεως στήν Τήνο συνεργούς.

Τά μέλη τῆς Νεανικῆς-Παιδικῆς Χορωδίας καί τόν Διευθυντή της Μουσικολογιώτατο Ἐκπαιδευτικό καί Πρωτοψάλτη κ. Ἀλέξανδρο Χατζίρη.

Τά ἐκλεκτά μέλη, Κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Βυζαντινῆς Χορωδίας καί τόν Διευθυντή της Μουσικολογιώτατο Πρωτοψάλτη τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Εὐαγγελιστρίας κ. Στυλιανό Κοντακιώτη.

Τά μέλη τῆς Φιλαρμονικῆς τοῦ ΠΙΙΕΤ καί τόν Ἀρχιμουσικό κ. Νικόλαο Γιαννίτση.

Τήν ἐλλογιμωτάτη κα. Ἀναστασία Χατζίρη γιά τήν ὀργάνωση καί σκηνική ἐπιμέλεια τῶν ἐκδηλώσεων τῆς ἱερᾶς μας Μητροπόλεως.

Εὐχαριστοῦμε τόν Βιβλιοθηκᾶριο τοῦ ΠΙΙΕΤ κ. Νικόλαο Γκύζη.

Τόν κ. Χρήστο Φιοράντη γιά τήν ἠχητική κάλυψη καί τόν κ. Πέτρο Σανταμούρη γιά τίς ἠλεκτρικές ἐργασίες.

Ἰδιαιότερες εὐχαριστίες ἀπευθύνω πρός ἐσᾶς, τά παιδιά μας, τό μέλλον τοῦ τόπου, ὅλες τίς βαθμίδες τῶν Κατηχητικῶν μας Σχολείων, πού μᾶς κάνετε ὑπερήφανους γιά τήν κατά Θεόν πρόοδό σας καί ἀποτελεῖτε τό καύχημα καί σέμνυμά μας.

Εὐχαριστοῦμε καί ὅλους ἐσᾶς, πού μᾶς τιμᾶτε μέ τήν παρουσία σας σήμερα καί εὐχόμεστε σέ ὅλους καλές Γιορτές καί ἕνα νέο ἔτος, ἀληθινά νέο, μέ λιγότερο πόνο, λιγώτερη ἀδικία, λιγώτερη θλίψη, γεμάτο ὑγεία, θάρρος καί αἰσιοδοξία!

*Μέ πατρικές εύχες καί αγάπη
† Ο Σύρου καί Τήνου Δωρόθεος Β'*