

**"Η ΛΑΜΠΟΥΣΑ ΨΗΦΙΔΑ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΟΥ ΜΩΣΑΪΚΟΥ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ"  
ΣΥΡΟΣ,**

**ΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΜΕ ΤΗΝ ΥΨΗΛΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ  
ΤΟΥ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Με την υψηλή παρουσία του Εξοχωτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Προκοπίου Παυλοπούλου, η Σύρος πανδημώς εόρτασε σήμερα τη μνήμη του Πολιούχου της και Προστάτου των πανταχού Ναυτιλλομένων Αγίου Νικολάου.

Το πρωί, στον περικαλλέστατο και μεγαλοπρεπέστατο Καθεδρικό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμούπολεως τελέσθηκε Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', ο οποίος υπεδέχθη στα προπύλαια του Ιερού Ναού τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπιο Παυλόπουλο, αφιχθέντα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και απαγγείλαντα το "Πάτερ ημών".

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, τους ύμνους της οποίας απέδωσαν οι Χορωδίες των Ιερών Ναών Αγίου Γεωργίου Καρύκη και Αγίου Νικολάου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' προσεφώνησε τον Εξοχώτατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ειπών μεταξύ άλλων τα εξής:

"Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε τῆς Δημοκρατίας, τοῦ Δημοκρατικοῦ Πολιτεύματος ἐγγυητά, τῆς Πανελληνίου ἐνότητος ἐκφραστά, τῆς νομιμότητος ὑπερασπιστά, τῆς ὁμονοίας καί συνενέσως ἀγωνιστά καί τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλπίδος διά τά βελτίονα ἐνσαρκωτά!

Τῶν Συρίων τά πλήθη εὐφραίνονται σήμερον καί μετ' αὐτῶν ἡ φύσις ἀγάλλεται καί ἀντί χειμῶνος εἰς ἄνοιξιν μεταβάλλεται κατά τήν ἱστορικήν ταύτην ἡμέραν, κατά τήν ὁποίαν Σᾶς ὑποδεχόμεθα μέ αἰσθήματα ἀγάπης ἀπεριορίστου, συγκινήσεως καί χαρᾶς ἀνεκκλαλήτου, εἰς τόν ἱστορικόν τοῦτον, τόν ἀπό κτίσεώς του, τῷ 1848, μεγαλύτερον τῆς ὑποδούλου καί ἐλευθέρας Ἑλλάδος Ναόν, τόν «παμμέγιστον καί θειότατον, θρόνον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, χερουβικόν ὄχημα καί στερέωμα δεύτερον, τόν ὠραῖον καί τῶν ὠραίων ὠραιότερον» περίλαμπρον τοῦτον τοῦ Ἐφόρου τῆς Σύρου καί Προστάτου τῆς Ἑλληνικῆς Ναυτωσύνης Ἁγίου Νικολάου Ναόν, σεμνυνόμενον διά τήν ἐπιβλητικήν καί θαυματουργόν Εἰκόνα τοῦ Ἁγίου, ἡ ὁποία ἐζωγραφήθη καί ἐπηργυρώθη εἰς τήν Μόσχαν, τήν Πρωτεύουσαν πόλιν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Αὐτοκρατορίας τοῦ Ρωσικοῦ Ἔθνους, τῷ 1852 «δαπάνη τῆς Ὁρθοδόξου δούλης τοῦ Θεοῦ Σοφίας θυγατρός Μπερναρδάκη, ἐκ πόλεως Ταγανρόγ», ὡς ἡ ἀφιερωματική ἐπιγραφή εἰς τό ὑποπόδιον τοῦ Ἁγίου ἀναφέρει, ὑπό τῶν προγόνων ἡμῶν κατακοσμηθέντα καί ἀρίζηλον δόξαν κατακτήσαντα!

Σᾶς υποδεχόμεθα, οἱ τήν ὁμηρικὴν Συρίην κατοικοῦντες, ὄχι ὡς ξένον καί πάροικον, ἀλλ' ὡς οἰκεῖον, πάλαι γνώριμον καί φίλον ἀπροσποίητον καί Εὐεργέτην τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν πνευματικῶν Ἰδρυμάτων τῆς πόλεως ἡμῶν!

Σᾶς ὑποδεχόμεθα σήμερον ὡς τόν τῆς Δημοκρατίας καί τοῦ Κράτους ἡμῶν προεξάρχοντα καί διά τῆς ἐνούσης Ὑμῖν ἀρετῆς, σοφίας καί συνέσεως τό Ἄνωτατον ἀξίωμα τῆς Πατρίδος ἡμῶν κατακοσμοῦντα, ἐν ὑπομονῇ καί ἐλπίδι τά

κατατρύχοντα αυτήν προβλήματα έπιτυχώς αντιμετωπίζοντα και έμφρόνως έπιλύοντα, τά δέ διεστῶτα έπισυνάπτοντα.

Τό «ῶς εὔ παρέστητε» ὁμοθύμως ἀναφωνοῦμεν πρὸς Ὑμᾶς συνοδευόμενον ἀπὸ τὸν ἑκπρόσωπον τῆς Κυβερνήσεως, Ὑφυπουργὸν παρὰ τῷ Πρωθυπουργῷ κ.Τέρενς Κουίκ, ὁ ἱερός Κλῆρος,οἱ ἔνταῦθα παριστάμενοι Ἐπίσκοποι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς ἀδελφῆς Ἐκκλησίας Φραγκίσκος καί Πέτρος, οἱ τὰ πρῶτα φέροντες εἰς τὴν Περιφέρειαν Νοτίου Αἰγαίου καί τὸν Δῆμον Σύρου-Ἐρμούπολεως, οἱ ἔνδοξοι ἑκπρόσωποι τοῦ Στρατοῦ,τοῦ Ναυτικοῦ καί τῶν Σωματων Ἀσφαλείας, οἱ μαθητές,οἱ μαθήτριες καί οἱ ἑκπαιδευτικοί τῶν ἑκπαιδευτηρίων τῆς νήσου, ὅλων τῶν Βαθμίδων τῆς Ἐκπαιδεύσεως, οἱ Σπουδαστές καί Καθηγητές τῆς Ἀκαδημίας Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ Σύρου, οἱ νέες καί οἱ νέοι τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων, οἱ Πρόσκοποι, οἱ Φιλαρμονικές τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καί τοῦ Δήμου Σύρου-Ἐρμούπολεως, οἱ μαθητές καί οἱ ἑκπαιδευτικοί τοῦ Παιδικοῦ Σταθμοῦ καί τοῦ Νηπιαγωγείου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως καί ἅπαντες οἱ κάτοικοι τῆς Σύρου καί Σᾶς εὐγνωμονοῦμεν καί αὐθιςδιά τὴν καθοριστικὴν συμβολὴν Σας, μέσω τοῦ Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» εἰς τὴν ριζικὴν ἀνακαίνισιν τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ ἱστορικοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως, τό 2008, τό ὁποῖον, ἔκτοτε, κατέστη ἔστια πνευματικῶν καί κοινωνικῶν δράσεων, προβληματισμῶν καί ἀναζητήσεων, τῆς ἀναστηλώσεως καί ἐπιστηρίξεως τῶν κωδωνοστασίων τοῦ ἐπιστέφαντος τὴν Ἐρμούπολιν Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, τό 2009, καί τῆς ἐσωτερικῆς ἀνακαίνισεως καί ἐξωραϊσμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, τό αὐτό ἔτος, ἔργα, τά ὁποῖα ἰδίαις χερσίν ἐγκαινιάσατε.

Σᾶς εὐχαριστοῦμεν ἅπαντες, οἱ ὑπὸ τό μυρωμένον ἀπὸ τὴν ἀλμύρα τῶν κυμάτων ὠμοφόριον τοῦ Ἁγίου καλυπτόμενοι εὐγενεῖς καί πολιτισμένοι τῆς Σύρου κάτοικοι καί διὰ τὴν σημερινὴν μεταξύ ἡμῶν παρουσίαν καί συμμετοχὴν Σας εἰς τὸν πάνδημον Ἑορτασμόν τοῦ Πολιούχου Ἁγίου μας, τὴν ὁποῖαν προεκρίνατε, μεταξύ ἄλλων πολλῶν, σπουδαιοτέρων ἴσως προσκλήσεων καί ὑποχρεώσεων, ὡς αὐτῆς τῆς ἐν Πειραιεῖ Σχολῆς τῶν Ναυτικῶν Δοκίμων.

Δεηθέντες ὑπὲρ ὑγείας, καλῶν πλόνων καί ἀσφαλοῦς εἰς τὰ ἴδια ἐπιστροφῆς τῶν ἀπανταχοῦ Ναυτικῶν μας καί συλλιτανεύοντες παρὰ θῖν` ἀλὸς τὴν ἀγίαν Εἰκόνα καί τό ἱερόν ἀπότμημα ἐκ τῶν τιμίων λειψάνων τοῦ Ἐφόρου καί Πολιούχου Σύρας καί Προστάτου τῶν ὑπὸ τὴν ὑφ` ἥλιον ναυτιλλομένων Ἁγίου Νικολάου, ἀξιοχρέως τιμῶμεν τοῦτον τὸν ἐν ἀγίοις Μέγαν τῆς Ἐκκλησίας διδάσκαλον, τῆς πίστεως ὁμολογητὴν, τῶν ἀδικουμένων προστάτην καί τῶν ναυτιλλομένων ρύστην, και, διὰ τῆς Ὑμετέρας ὑψηλῆς παρουσίας, τὰ τροφεῖα πρὸς αὐτόν, διὰ τὴν πρὸς τὴν Ἐρμούπολιν καί τὴν Σύρον ἄπασαν, τὴν πασιμέλουσαν, ναυκρατοῦσαν καί ναυσικλυτὴν, προστασίαν του, λαμπρῶς ἀποδίδομεν..."

Ἐν συνεχείᾳ, ὁ Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ἀπένειμε στον Ἐξοχώτατο Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας τὸν Χρυσὸ Σταυρὸ τοῦ Τάγματος τῆς Οσίας Μεθοδίας.

Ὁ Ἐξοχώτατος κ. Πρόεδρος, παραλαμβάνων τὸ μετάλιο, ἀφοῦ υπογράμμισε ὅτι ἐπιθυμεί ἡ θητεία του ὡς Ἀνωτάτου Ἀρχοντος τῆς Χώρας νὰ διέπεται ἀπὸ τα ἀναφερόμενα στο Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Νικολάου χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἁγίου "κανόνα πίστεως καί εικόνα πραότητος", ἀνέφερε ἐπὶ λέξει:

"...Σήμερα στη Σύρο, εδώ σε αυτήν την λάμπουσα ψηφίδα του απaráμιλλου μωσαϊκού του Αιγαίου και κόσμημα εμβληματικό του πολιτισμού μας, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, του Αγίου, που για μας τους Έλληνες συμβολίζει το σεπτό προστάτη της θάλασσας και της ναυτωσύνης, της ναυτωσύνης, στη οποία τόσα πολλά οφείλουμε και από την οποία τόσα πολλά προσδοκά η ιστορία μας και η οικονομία μας. Ας μου επιτραπεί, όμως, με αφετηρία τη μνήμη του Αγίου Νικολάου να επισμάνω τούτο: οφείλουμε όλοι να συνειδητοποιήσουμε, ιδίως αυτούς τους κρίσιμους καιρούς, ιδίως δε οι εταίροι μας αλλά και η γειτονική Τουρκία ότι αυτή την άφατη τραγωδία της προσφυγιάς πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, όπως ταιριάζει στον πολιτισμό μας, αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, όπως ταιριάζει στον ευρωπαϊκό πολιτισμό! Οφείλουμε όλοι να συμβάλουμε ενεργά για να κοπεί η ρίζα του κακού, να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, και ιδίως στη Συρία, για να ξαναγίνει το Αιγαίο, το Αιγαίο μας, η θάλασσα του φωτός και της ειρηνικής συνύπαρξης, για να είναι πάντα η Σύρος, στην οποία βρισκόμαστε και από την οποία τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Νικολάου, πάντα το κόσμημα εκείνο του πολιτισμού μας, αλλά και ο εκφραστής του δυναμισμού της οικονομίας μας, που θα μας εμνεί πάντοτε να αντιμετωπίζουμε τις μεγάλες προκλήσεις των καιρών που έρχονται! Χρόνια Πολλά, Χρόνια Καλά, Χρόνια Ευλογημένα!"

Ακολούθησε η πάνδημη λιτανεία της ιεράς Εικόνας του Αγίου Νικολάου και του αποτμήματος εκ των τιμίων Λειψάνων του, προπορευομένου ομοιώματος πλοίου και τιμονιού, φερομένων από Σπουδαστές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, προς την Πλατεία Μιαούλη, όπου ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ανέπεμψε δέηση υπέρ των ναυτιλλομένων και ευχαρίστησε όλους, όσοι συνήργησαν στην επιτυχή διεξαγωγή της Πανηγύρεως, τον Αρχιερατικό Επίτροπο Σύρου, τον Εφημέριο του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου, τις Φιλαρμονικές του Πολεμικού Ναυτικού και του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, τους Υπαλήλλους Καθαριότητας του Δήμου, για τη μέριμνά τους για το στολισμό και την καθαριότητα της πόλης, τα μέλη του Λυκείου Ελληνίδων, τους Προσκόπους και τους Βασταγαρίους.

Στην Πλατεία Κανάρη αναπέμφθηκε δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των εν θαλάσση πνιγέντων και ναυαγίων τελειωθέντων Ναυτικών, στη μνήμη των οποίων ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Δημοκρατίας έρριψε στέφανο στη θάλασσα, υπό τους συριγμούς του εισερχομένου στο λιμάνι επιβατηγού πλοίου BLUE STAR PAROS, των ελλιμενισμένων Πολεμικών "ΣΤΡΑΒΩΝ" και "ΣΥΜΙΤΖΟΠΟΥΛΟΣ", των πλοιαρίων του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, των αλιέων και ιδιωτών αυθορμήτως προσελθόντων, και υπό τους παιάνες των Φιλαρμονικών, δημιουργώντας μία πανηγυρική ατμόσφαιρα υποδοχής του Αγίου και του Εξοχωτάτου Προέδρου.

IMAGES/NEWS/2015/SYROS/612nikolaos/leitourgia