



Την κυριώνυμο ημέρα, Παρασκευή, 25η Μαρτίου, σηματοδοτισμένη η Τήνος, και με τους ορθρινούς παιάνες, από τη Φιλαρμονική του Ιερού Ιδρύματος, για την Εθνοθρησκευτική εορτή της 25ης Μαρτίου, πανηγύρισε τη μεγάλη Θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού, με την τέλεση Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας και την Λιτάνευση, εν συνεχεία, της αγίας Εικόνας,.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Σεβ. κ. Δωρόθεος Β΄, προ του πέρατος της οποίας ετέλεσε την Δοξολογία για την Εθνική εορτή του 1821 και μετά ταύτα έλαβε χώρα η λιτάνευση της αγίας Εικόνας, κατά τα ειωθότα, από το Ιερό Ίδρυμα προς την πλατεία της «Παντανάσσης», από όπου ο Μητροπολίτης εξεφώνησε και τον καθιερωμένο πανηγυρικό της ημέρας, ειπών μεταξύ άλλων «...σήμερα πολλοί μας ομιλούν ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και μαζί με άλλους ανθρώπους, διαφορετικής εθνικότητας, πολιτισμού και θρησκείας· η Εκκλησία το διεκήρυττε πάντοτε αυτό και το εφήρμοσε σε όλη τη διαχρονική πορεία της, γιατί ποτέ δεν ξεχώρισε τους ανθρώπους! Δεν έχει όμως κανείς το δικαίωμα να μας λέει ότι προϋπόθεση για τα παραπάνω είναι να αποκαθλώσουμε τις εικόνες, να προσέχουμε όταν μιλάμε για τους εθνικούς μας ήρωες και τους αγώνες τους, και το χειρότερο, να σιωπάμε, όταν με τρόπο ολοφάνερο και προκλητικό επιχειρείται η απομείωση της Ορθοδόξου Εκκλησίας και των ποιμένων της, μιας Εκκλησίας, που καθημερινά προσφέρει εκατό χιλιάδες μερίδες φαγητού σε αναγκαιμένους ανθρώπους, που συντηρεί γηροκομεία, εστίες και παιδικούς σταθμούς, που

σπουδάζει παιδιά. Μιας Εκκλησίας, οι Ναοί και τα Μοναστήρια της οποίας καλούνται σήμερα να πληρώσουν δυσβάστακτους φόρους, σε βάρος του Κοινωνικού και Προνοιακού τους έργου, και, παρ' όλ' αυτά το πράττουμε αγόγγυστα, γιατί θέλουμε να συνεισφέρουμε, όπως πάντοτε, στην συλλογική προσπάθεια ανάκαμψης της Πατρίδας μας.....Ας γνωρίζουν, όμως, όλοι ότι οι ήρωες του '21 αγρυπνούν, στις κολώνες του Παρθενώνα, στα θυσιαστήρια των Ναών μας, στην πόρτα του Μεσολογγίου, στους ματωμένους βράχους του Ζαλόγγου, στις πλώρες των караβιών της Μπουμπουλίνας και της Μαντώς, στη ράχη των Ψαρών, κάτω από την αγχόνη του Πατριάρχη, και δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να κλέψει από την «πρόθεση» της ιστορικής πορείας αυτού του τόπου τους «άρτους» της ιδιοπροσωπίας και αυτοσυνειδησίας του λαού μας, ούτε από το «αρτοφόριο» της καρδιάς του κάθε Έλληνα τον «μαργαρίτη» της πνευματικής και προσωπικής του ελευθερίας!».

Κατά την επιστροφή της αγίας Εικόνας πραγματοποιήθηκαν και τα εγκαίνια του ανακαινισθέντος χώρου, όπου στεγάζεται το ιστορικό αρχείο του Ιερού Ιδρύματος, την ψηφιοποίηση του οποίου επιμελείται ήδη η υπάλληλος-αρχιονόμος.