



**Επί τριώνων ο λαός της Μυκόνου, προεξάρχοντας του Μητροπολίτου Αωροθέου, λιτάνευσε την εικόνα της Παναγίας της Τουρλιανής σε όλο το νησί.**

Σύμπας ο λαός της Μυκόνου επί τριώνων βάδην συνόδευσε λιτανευτικά την εικόνα της Παναγίας της Τουρλιανής από το μοναστήρι της στην Άνω Μερά, στο καθολικό του οποίου τελέσθηκε η Αρχιερατική Θ. Λειτουργία, προς στη Χώρα κατά το δισαιώνιο εκκλησιαστικό τοπικό έθιμο, και την ενθρόνισε στον ενοριακό Ναό της Αγίας Κυριακής όπου και θα παραμείνει έως το Σάββατο του Λαζάρου.

Της λιτανευτικής πομπής, δρόμου εννέα χιλιομέτρων, ηγούνται του λαού ο Μητροπολίτης Δωρόθεος, οι Ιερείς του νησιού, ο Δήμαρχος Μυκονίων, ο Λιμενάρχης, ο Υποδιοικητής της 6ης ΜΣΕΠ, οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Άνω Μεράς, η δημοτική φιλαρμονική, οι σημαίες και τα λάβαρα πατριωτικών σωματείων και τοπικών συλλόγων.

Η υποδοχή της Αγίας Εικόνας στην ηλιόεσσα Χώρα πραγματοποιήθηκε με συγκινητικές εκδηλώσεις τιμής και σεβασμού του λαού και στον άγιο χώρο του ναού της Αγίας Κυριακής, τον οποίο είχε προευπρεπίσει άριστα ο εφημέριος του Ναού, Οικονόμος Εμμανουήλ Γαλανάκης, μετά την αναπεμφθείσα δέηση ο Μητροπολίτης Δωρόθεος στηνπροσλαλιά του προς το πολυπληθές συνοδοιπορήσαντες είπε μεταξύ άλλων:

«...η Παναγία μας, η Μητέρα μας, μάς αξίωσε και πάλι σήμερα να την συνοδεύσουμε στο ιερό ετήσιο οδοιπορικό της από την Άνω Μερά στη Χώρα, της ευλογημένης μας πατρίδας νήσου Μυκόνου, αφού μας επεφύλαξε ημέρα ηλιόλουστη και λαμπερή, μετά από την χιονοθύελλα και την καταιγίδα των προηγούμενων τριών ημερών!

Ποιος σας υπεχρέωσε να περπατήσετε επί τρίωρων και να φθάσετε ως εδώ μαζί μας; Κανένας! Η φωνή της εσωτερικής προαιρέσεως και διαθέσεως είναι εκείνη που και πάλι υπαγόρευσε την συνοδοιπορία μας αυτή! Και αυτό βλέπει ο Θεός και αυτό ανταμείβει!

Αυτό μας παρέδωσαν οι γονείς μας, αυτό παραδίδουμε κι εμείς σήμερα στα παιδιά μας, τα οποία κατά εκατοντάδες αυθόρμητα συλλιτάνευσαν μαζί μας και αυτά. .. και ας πληροφορηθούν όσοι κατηγορούν τη Μύκονο, επειδή δεν την γνωρίζουν πραγματικά, ότι εδώ ζει ένας λαός ο οποίος δεν αφήνεται από την πίστη και την παράδοσή του και ο οποίος δε επιτρέπει σε κανένα να αλλοτριώσει την ορθόδοξη Κυκλαδίτικη ιδιοπροσωπία του και να κλέψει από το αρτοφόριο της καρδιάς του τον πολύτιμο μαργαρίτη της πίστης του για την Εκκλησία και της Παραδόσης του...»

Τέλος όλος ο λαός έψαλλε το «Τη υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια...».