

«Έλθετε, παιδιά μου, και ίδετε, ότι ο Χριστός μας προσφέρει μια άλλη πρόταση ζωής, μια

Δημιουργήθηκε : Τρίτη, 09 Οκτωβρίου 2012 16:15

Γράφτηκε από: Super User

Εμφανίσεις: 2381

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΝΑΡΞΕΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2012-2013

του ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΣΥΡΟΥ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Β'

Αγαπημένα μου παιδιά,

ξεκίνησε ήδη η νέα σχολική χρονιά...

Καθημερινά πηγαίνετε στα Σχολεία για να εφοδιαστείτε με γνώσεις, που θα σας βοηθήσουν να ανταποκριθείτε στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της κοινωνίας μας, να γίνετε δημιουργικά μέλη της, να σταδιοδρομήσετε επαγγελματικά και να συνεισφέρετε, όσο αναλογεί στον καθένα και την κάθε μιά σας, στην πρόοδο και την προκοπή της Πατρίδας μας, που από σας περιμένει ένα καλύτερο αύριο.

Δεν αρκούν, όμως, οι γνώσεις, όσο πολλές, σημαντικές και αναγκαίες και να είναι, αν δεν συνοδεύονται και από τη Γνώση του θελήματος του Χριστού, αν δεν συνοδεύονται από την βιωματική πίστη μας προς Αυτόν!

Αυτήν ακριβώς τη Γνώση σας προσφέρει η Εκκλησία μας με τα Κατηχητικά Σχολεία και τις Χριστιανικές Ομάδες, που λειτουργούν στις Ενορίες όλων των νησιών μας.

Εντάξετε στο εβδομαδιαίο Πρόγραμμα των μαθημάτων σας και ένα ακόμη μάθημα, διαφορετικό, ευχάριστο, αλλά και τόσο σημαντικό, το, σε εισαγωγικά, μάθημα του Κατηχητικού Σχολείου.

Έλθετε, παιδιά μου, και ίδετε, ότι ο Χριστός μας προσφέρει μια άλλη πρόταση ζωής, μιας ζωής αξιοβίωτης και αληθινής!

Έλθετε στο Κατηχητικό Σχολείο, κοντά στο Χριστό και την Εκκλησία Του, και ίδετε ότι μπορεί "όλοι να σας γελάσουν φοβερά και να προσπαθήσουν να σας σπάσουν της ψυχής σας τα φτερά, Αυτός, όμως, θα είναι πάντοτε για μας η μόνη Ελπίδα και Χαρά".

IMAGES/NEWS/2012/tin_710agiasmos