

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών Περιστερίου, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, επί τη ιερά μνήμη του Αγίου Κλήμεντος και τοις ονοματηρίοις του οικείου Ποιμενάρχου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Περιστερίου κ. Κλήμεντος, προεξάρχοντος του ιδίου και συνιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πειραιώς κ. Σεραφείμ, Σύρου κ. Δωροθέου Β', Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, Ιλίου κ. Αθηναγόρα, Γλυφάδας κ. Αντωνίου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευρίπου κ. Χρυσοστόμου.

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β, παρακληθείς να ομιλήσει αναφέρθηκε στο περιστατικό της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής, την συνάντηση, δηλαδή, του Χριστού με τον Ζακχαίο, υπογραμμίζοντας ότι ο Ζακχαίος δεν ήθελε μόνο να ιδή αλλά και να συνομιλήσει με το Χριστό, ο οποίος Ζακχαίος, αφού απεκατέστησε τις σχέσεις του μαζί Του, με την ειλικρινή του αυτεπίγνωση και μετάνοια, απεκατέστησε και τις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του, αποκαθιστώντας τα όσα άδικα είχε πράξει καθώς είναι αδύνατο ένας Χριστιανός να έχει κοινωνία αγάπης με το Θεό, χωρίς να έχει κοινωνία αγάπης και με τον συνάνθρωπό του. Ευχήθηκε και συνεχάρη τον άγοντα τα ονοματήριά του, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Κλήμεντα, λέγοντας χαρακτηριστικά «...εύχομαι μαζί με τους αδελφούς Αρχιερείς να βιώνετε κάθε μέρα τα χαρίσματα που υποδηλώνει το νοηματικό περιεχόμενο του εξελληνισθέντος Λατινικού ονόματός σας, δηλαδή, ελεήμων, πράος, γαλήνιος, ήπιος, χαρίσματα τα οποία έχετε και ευχόμεθα όλοι να επαυξήσετε.... Και μαζί με τη σεβαστή μητέρα σας, που σας καμαρώνει Αρχιερέα επί του Θρόνου, σας καμαρώνουμε και εμείς και σας ευχόμεθα πολυχρόνιο και καρποβριθή ποιμαντορία..»

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας, στην οποία, μεταξύ άλλων, παρέστησαν ο Δήμαρχος Περιστερίου, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και πλήθος πιστών, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κλήμης εβράβευσε με τιμητικό Δίπλωμα και χρηματικό Βραβείο 1000 € τους αριστεύσαντες στα ΑΕΙ Φοιτητές του Περιστερίου, υπό τα χειροκροτήματα και τις επευφημίες των εκκλησιαζομένων.

After2019/2020/News/EKTOS/26012020a