

Με την ευχή και ευλογία του Σεβ. Ποιμενάρχη μας κ. Δωροθέου Β', η ενορία του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεγάλης Παναγίας Μυκόνου, υπό την αιγίδα και μέριμνα του Αιδεσιμολ. Πρωτοπρ. Πέτρου Μαραγκού, Αρχιερατικού Επιτρόπου Μυκόνου και Δήλου, σε συνεργασία με το τουριστικό γραφείο Kitsakis Travel & Tourism διοργάνωσε δεκαήμερη αεροπορική εκδρομή στο Παρίσι και την Κυανή ακτή, από τις 8 έως 17 Νοεμβρίου. Οι ενορίτες μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τη γραφική συνοικία Μονμάρτη, με τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις πλατείες, το Τροκαντερό, τον Πύργο του Άιφελ, την Αψίδα του Θριάμβου, την διάσημη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων, την πλατεία Ομονοίας με τον οβελίσκο του Λούξορ, την εκκλησία της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, το κτίριο της Όπερας, τη Γαλλική Ακαδημία, τη γέφυρα Ποντ Νεφ, το Δημαρχείο της πόλεως, την Παναγία των Παρισίων, το περίφημο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το Πάνθεον, τους πανέμορφους κήπους του Λουξεμβούργου, τον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό που σήμερα έχει μετατραπεί στο μουσείο Ορσέ και τέλος το Μέγαρο των Απομάχων, το πολεμικό μουσείο, όπου είναι θαμμένος ο Ναπολέων. Ενώ το απόγευμα πραγματοποιήθηκε κρουαζιέρα στον Σηκουάνα. Την επόμενη ημέρα επισκεφθήκαμε την πόλη των Βερσαλλιών, με το ομώνυμο ανάκτορο και το μουσείο του Λούβρου.

Η Λυών, ήταν ο επόμενος σταθμός μας. Επισκεφθήκαμε τον καθεδρικό ναό της πόλεως, αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή και το αστρονομικό ρολόι που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα. Ακολούθησε ξενάγηση στην Λόφο Φουβιέρ, με την υπέροχη θέα στην πόλη, στην Βασιλική της Παναγίας του Φουβιέρ, με τα εντυπωσιακά βιτρώ και ψηφιδωτά. Στη συνέχεια αναχωρήσαμε για την περιοχή της Προβηγκίας τη Μασσαλία, χτισμένη στις ακτές της Μεσογείου Θαλάσσης.

Μεταξύ των άλλων είδαμε το παλιό λιμάνι με τα κάστρα-φυλάκια του Αγίου Ιωάννου και του Αγίου Νικολάου, τη Νότερ Νταμ ντε λα Γκαρντ (Βασιλική της Παναγίας της Φουράς), που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης, από όπου είδαμε το Κάστρο-Φυλακή Σατό Ντ' Ιφ, στο νησάκι Ιφ, όπου φυλακίστηκε ο Κόμης Μοντεχρήστος, σύμφωνα με το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Δουμά. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε την ωραιότερη ίσως πόλη της Προβηγκίας την Αιξ Εν Προβάνς (Aix en Provence), την πόλη των υδάτων, που πήρε το όνομα της από τις πολυάριθμες πηγές. Η πόλη είναι η γενέτειρα του ζωγράφου Πολ Σεζάν και το μέρος όπου πέρασε τα παιδικά του χρόνια ο συγγραφέας Εμίλ Ζολά.

Επόμενοι σταθμοί μας, το κοσμοπολίτικο Σεν Τροπέ, οι Κάννες, με τη λεωφόρο Κραουαζέτ, την παραλιακή λεωφόρο με τους φοίνικες, και το Μέγαρο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου, την κοσμοπολίτικη Νίκαια, πρωτεύουσα της Γαλλικής Ριβιέρας, ένας από τους παλαιότερους οικισμούς της Ευρώπης που ιδρύθηκε περίπου στο 350 π.Χ. από Έλληνες της Μασσαλίας και δόθηκε το όνομά της προς τιμήν της θεάς Νίκης. Το κοσμοπολίτικο Πριγκιπάτο του Μονακό, τον Καθεδρικό Ναό της Παναγίας, το Ωκεανογραφικό Μουσείο που για αρκετά χρόνια διηύθυνε ο διάσημος εξερευνητής Ζακ Υβ Κουστώ, φτάνοντας μέχρι την πρωτεύουσα της Λομβαρδίας, το Μιλάνο, με την πλατεία Duomo με τον περίφημο καθεδρικό ναό γοτθικού ρυθμού, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος του κόσμου, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνο και το εμπορικό κέντρο Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β'. Τον Ναό του Αγίου Αμβροσίου όπου φυλάσσεται το λείψανο του Αγίου ο οποίος

εχρημάτισε Επίσκοπος Μεδιολάνων (374 μ.Χ.) καθώς και τα λείψανα των πρωτοχριστιανικών μαρτύρων Προτασίου, Γερβασίου, Σεβαστιανού, Αλεξάνδρου και Κελσίου και το απόγευμα της 17ης Νοεμβρίου επιστρέψαμε στη Μύκονο. Μεταφράζοντας τα συναισθήματα των συνταξιδιωτών μας εκφράζουμε τις άπειρες ευχαριστίες μας προς τον Σεβασμιώτατο Πατέρα μας Μητροπολίτη κ. Δωρόθεο Β' για την ευλογία και άδεια και της εφετινής εκδρομής αλλά και για το ενδιαφέρον του και τις πατρικές ευχές του.

IMAGES/NEWS/2018/ΜΥΚΟΝΟΣ/18-11-2018