

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ παρέστη απόψε στην έναρξη των εργασιών του 30ού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, που πραγματοποιήθηκε στις πάντα φιλόξενες αίθουσες του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού, στην ιερά νήσο Τήνο, με την παρουσία του Βουλευτού Κυκλάδων κ. Μανιού, του Επάρχου Τήνου κ. Ιω. Γιαγιάς, του Δημάρχου Τήνου κ. Ιω. Σιώτος, Δημοτικών Συμβούλων, του Αντιπροέδρου και Μελών της Διοικούσης το ΠΙΙΕΤ Επιτροπής, του Αρχιερατικού Επιτρόπου Τήνου, Πρωτοπρ. Γεωργίου Φανερού, Καθηγητών Πανεπιστημίου, της Προέδρου του Κέντρου Υγείας Τήνου κας Βαλεντίνας Γαβριελάτου, του Προέδρου του Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης κ. Ευάγγελου Τριγώνη, της κας Λίζας Πενθερουδάκη, εκ μέρους των Τηνίων Καλλιτεχνών, και πλήθους Τηνίων.

Στον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄, αφού ευχαρίστησε την πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου για την πρόσκλησή της, ανέφερε χαρακτηριστικά:

"...Καθώς το Συνέδριό σας θα ασχοληθεί με θέματα κυρίως ψυχολογικού και παιδαγωγικού ενδιαφέροντος και περιεχομένου, που σχετίζονται με το θέμα της εφηβείας και των δυναμικών, που αναπτύσσονται σ' αυτή την ηλικία, θα πρέπει κατ' αρχάς να απαντήσουμε στον προβληματισμό, αν έχει λόγο η Εκκλησία σε θέματα που άπτονται της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής ή και της κοινωνιολογίας.

Ένας τέτοιος προβληματισμός, όμως, αποτελεί ουσιαστικά άρνηση της ενανθρωπήσεως του Θεού, άρνηση της ανθρώπινης διάστασης του ίδιου του Κυρίου.

Εφ' όσον πιστεύουμε ότι ο Χριστός ενανθρώπησε, ο Θεός, δηλαδή, προσέλαβε τον όλο άνθρωπο, 'χωρίς αμαρτίας' βεβαίως, δεν υπάρχει περιοχή της ανθρώπινης ζωής, για την οποία να μην μπορεί να μιλήσει ο λόγος της πίστεως, όταν μάλιστα η περιοχή αυτή είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και οι σχέσεις που αναπτύσσει με τον συνάνθρωπό του.

Η αλήθεια αυτή κατανοείται ακόμη περισσότερο, όταν ληφθεί υπόψιν ότι η χριστιανική πίστη έρχεται και φωτίζει όχι μόνο το ποιος είναι ο αληθινός Θεός, αλλά και το ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος, πώς πρέπει να ζει αυτός στον κόσμο τούτο, ποια είναι η μεγαλειώδης προοπτική του. Ο λόγος δηλαδή της πίστεως είναι ο κατεξοχήν λόγος που μπορεί να μιλήσει για τα θέματα αυτά, αξιοποιώντας βεβαίως και ό,τι άλλο οι επιστήμες του ανθρώπου έχουν διαπιστώσει από την έρευνά τους για τον ψυχισμό αυτού και για τις σχέσεις που αναπτύσσει στον κόσμο.

Από την άποψη αυτή τα πορίσματα περί ανθρώπου της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής, της κοινωνιολογίας διευρύνονται με τον χριστιανικό λόγο, κατανοούνται βαθύτερα και προσανατολίζονται στην ορθή τους κατεύθυνση, ώστε να εξυπηρετείται ο άρτιος άνθρωπος, που δεν είναι άλλος, κατά την πίστη μας, από τον εν Χριστώ άνθρωπο, τον άγιο, τον 'κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού' δημιουργημένο.

Αυτή είναι η διαχρονική πρόταση της Εκκλησίας προς τον κάθε άνθρωπο, και ιδιαίτερα το νέο άνθρωπο, ο οποίος σε κάθε εποχή αναζητά την Ιθάκη του,

περνώντας μέσα από Σειρήνες, Κύκλωπες, Λαιστριγόνες και Λωτοφάγους, αντιμετωπίζοντας τα θέλγητρα της Κίρκης ή της Καλυψούς, όχι χωρίς τραυματισμούς, απώλειες ή αποτυχίες.

Σ' αυτόν ακριβώς τον έφηβο της εποχής μας, τον συχνά αποπροσανατολισμένο, χωρίς πρότυπα και σταθερά σημεία αναφοράς, τον ζαλισμένο από τη ρευστότητα και τις ταχύτατες αλλαγές και τις ριζικές ανατροπές, που τεχνολογικές εξελίξεις επιφέρουν, τον απογοητευμένο και απελπισμένο από το άγχος ενός αδιέξοδου παρόντος και την ανασφάλεια ενός δυσοίωνου μέλλοντος, έρχεται η Εκκλησία να του προσφέρει μια άλλη προοπτική, ένα άλλο τρόπο ζωής, αληθινά αξιοβίωτης, σεβόμενη την αυτονομία και την προσωπικότητά του, χωρίς να τον τιμωρεί για τα λάθη του, αλλά να τα κατανοεί και να τα συγχωρεί, να αλείφει με λάδι και να θεραπεύει τις πληγές του, στηρίζοντάς τον, μέσα από τις πτώσεις και τις αστοχίες του, να συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ιθάκη της προσωπικής του ολοκλήρωσης και καταξίωσης.

Βεβαίως, όλα αυτά νοούνται και επιτυγχάνονται διά της συμμετοχής των νέων στη Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, και ειδικότερα διά της συμμετοχής τους στο Μυστήριο της Εξομολογήσεως και της Μετανοίας, η οποία θα τους βοηθήσει ή μάλλον θα τους οδηγήσει στη βίωση της αποκατάστασης των σχέσεών τους με το Θεό, τον εαυτό τους, τους φίλους, τους συνανθρώπους, τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα του ευρύτερου περιβάλλοντός τους...".

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών κα Ελένη Πετρίδου ευχαρίστησε το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού, το Δήμο Τήνου και τους φορείς του νησιού για την υποστήριξή τους στη διεξαγωγή του Συνεδρίου. Σημειωτέον ότι στα πλαίσια του Συνεδρίου, οι μαθητές των Σχολείων της Τήνου φιλοτέχνησαν ζωγραφικά έργα, εμπνευσμένα από το αντικείμενό του, 40 από τις οποίες θα εκτίθενται στο χώρο αναμονής του Κέντρου Υγείας Τήνου, στο οποίο, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιείται δωρεάν προληπτικός ιατρικός έλεγχος των παιδιών.

Φωτογραφίες Δήμητρα Φανερού

IMAGES/NEWS/2018/TINOS/22-9-2018