

του Μιχαήλ Χούλη, Θεολόγου

Στο παρόν άρθρο θα αναλύσουμε τι σημαίνει ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ, θα αναφερθούμε σε ορισμένες σύγχρονες μορφές αποκρυφισμού και θα γνωρίσουμε τις επικίνδυνες απόψεις μερικών παραθρησκευτικών κινήματων που δρουν παγκοσμίως. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει την ελευθερία τους, τις οικογένειές τους, τις περιουσίες τους, έχουν απελπιστεί ή έχουν αυτοκτονήσει, επειδή έμπλεξαν σε γρανάζια και μηχανισμούς αποκρυφιστικούς, έχουν δεθεί σε ιστούς πνευματιστικούς και παραθρησκευτικούς και έχουν υποστεί οικονομική επίσης αφαίμαξη. Ο κίνδυνος είναι πιο άμεσος για τους εφήβους και τη νεολαία, που δεν αντιλαμβάνονται εξ αρχής τους κινδύνους, αλλά από περιέργεια, εσωτερική αναζήτηση, καθαρή ψυχή και ανάγκη εμπιστοσύνης, βουτούν πολλές φορές σε δηλητηριασμένα πνευματικώς νερά και πέφτουν ευκολότερα θύματα της νεογνωστικής και μεταφυσικής πλεκτάνης των ημερών μας. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι ενήμεροι για να μπορούμε να βοηθήσουμε αν χρειαστεί τους εαυτούς μας, τους συγγενείς μας, αλλά και κάθε συνάνθρωπό μας.

Η διδασκαλία της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ περιλαμβάνει ένα κράμα διδασκαλιών του γνωστικισμού, του εσωτερισμού, του πνευματισμού και της μαγείας, της Θεοσοφίας, της αστρολογίας, του δωδεκαθεϊσμού, του Ινδουϊσμού, της μετενσάρκωσης, του διαλογισμού, μιας μεταφυσικής οικολογίας (πνεύματα υποτίθεται της φύσεως, ότι είμαστε ένα με τη φύση κ.α.) και διαφόρων κλάδων των θετικών επιστημών. Στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη και στην Αμερική, παρουσιάζεται η Νέα Εποχή με τη μορφή σχολών εσωτερισμού και νεογνωστικής φιλοσοφίας, καθώς και πλήθους εταιρειών και συλλόγων ποικίλου περιεχομένου, που «διδάσκουν» από «θετική ενέργεια», χαλάρωση με διαλογισμό και «καλή αύρα» στην εργασία, τις γραφειοκρατικές ενασχολήσεις και τις επιχειρήσεις, μέχρι τρόπους «εξόδου της ψυχής» υποτίθεται από το σώμα ή επικοινωνίας με εξωγαλαξιακούς μεσσίες. Τα φαινόμενα αυτά έχουν λάβει μεγάλες διαστάσεις και χρήζουν σωστής και οργανωμένης αντιμετώπισης.

Τα βασικά συνθήματα της Νέας Εποχής είναι: ΕΝΟΤΗΤΑ, ΟΛΟΠΟΙΗΣΗ, μια κακώς εννοούμενη ΘΕΟΠΟΙΗΣΗ του ανθρώπου και ΑΥΤΟΛΑΤΡΕΙΑ. Πιστεύουν ότι «όλα είναι Θεός και όλα είναι Ένα». 'Θεοποίηση' για τους οπαδούς της Ν.Ε. είναι η αυτοθέωση, η σωτηρία μόνο από τις δικές μας δυνάμεις, που σε ύπνωση, δήθεν, βρίσκονται μέσα μας, και που επέρχεται μόνο με τη γνώση και όχι με την πίστη. Όσο για την 'Αυτολατρεία', διδάσκουν την προσκύνηση του εαυτού μας, με τη δικαιολογία ότι "Ο Θεός που κατοικεί μέσα μας είναι ο ίδιος ο εαυτός μας" ή προτρέπουν να συνειδητοποιήσει ο καθένας ξεχωριστά πως "Εγώ είμαι Θεός, δεν υπάρχει άλλος". Οι αποκρυφιστές αρνούνται τη χριστιανική διδασκαλία και προσπαθούν να παρουσιάσουν τα κατορθώματά τους ως επιστήμη και ως "ξύπνημα" των εσωτερικών βιολογικών δυνάμεων, με τη βοήθεια των οποίων επιτελούν διάφορα παραψυχολογικά φαινόμενα.

Η Νέα Εποχή διδάσκει αντιχριστιανικά τα παιδιά μας ότι:

όλοι είμαστε στην ουσία μας θεοί και δεν χρειαζόμαστε τον πραγματικό Θεό,

ότι υπάρχουν «δυνάμεις» στη φύση που μπορούμε να εξασκήσουμε με κατάλληλες τεχνικές,

ότι οντότητες με υπερφυσικές δυνάμεις και πνευματικοί εξωγήινοι «διδάσκαλοι» μπορούν να μας κάνουν «κανάλια» και να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους μέσα από εμάς,

ότι ο διαλογισμός και η γιόγκα μπορούν να αντικαταστήσουν καλλίτερα την χριστιανική προσευχή,

ότι ο Χριστός δεν είναι ο μόνος ενσαρκωμένος Θεός, αλλά μια από τις πολλές ενσαρκώσεις θείων όντων,

ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ξόρκια και αποκρυφιστικά σύμβολα για όποιο σκοπό θέλουμε

και ότι δεν υπάρχει ανάσταση νεκρών, παρά μόνο αιθέρια πνεύματα που ταξιδεύουν στους αιώνες και συνεχώς χρησιμοποιούν διαφορετικά σώματα για να υλοποιηθούν.

Η φιλολογία της Νέας Εποχής κατακλύζει όλο και περισσότερο τα παιδιά μας με ιστορίες σχετικές με οραματισμούς, μεταφυσικά όνειρα, μαντείες και θεραπείες μέσω απόκρυφων δυνάμεων. Στα πλαίσια αυτά οι συμφεροντολόγοι και κερδοσκόποι γκουρού κερδίζουν έδαφος και οι νεοεποχίτες ιερείς αλλότριων θεών παραμυθιάζουν τους νέους μας με υποσχέσεις αυτοφώτισης, αυτοσωτηρίας και ψυχικής ηδονής.

Και τα λεγόμενα ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ, απλωμένα σε όλον τον κόσμο, εντάσσονται στην περίπτωση του μεντιουμισμού και χρησιμοποιούν το υποτιθέμενο χάρισμα των γλωσσών ή 'γλωσσολαλίας'. Μιλάνε δηλαδή οι οπαδοί τους διάφορες ακαταλαβίστικες γλώσσες, που ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν φυσικά τι λένε. Ποτέ όμως ο Θεός δεν δημιουργεί λογική σύγχυση, αφού ακόμη και οι προφήτες στην Π.Δ. ήξεραν τι έλεγαν και δεν έπεφταν σε κώμα, ας πούμε, όταν μετέδιδαν το θέλημα του Θεού. Διάφορες ομάδες ΑΚΡΑΙΩΝ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΩΝ ανά τον κόσμο ενώνουν τα χέρια, ζητούν το 'άγιο πνεύμα', αρχίζουν να γελάνε ασταμάτητα, άντρες και γυναίκες πέφτουν χάμω, το σώμα τους εκτελεί σπασμωδικές κινήσεις, βαδίζουν με τα τέσσερα, πέφτουν σε ύπνωση, μιλούν 'γλώσσες' και προβαίνουν σε θεραπείες. Τέτοια 'δώρα πνευμάτων' έχουν δοθεί και σε ορθόδοξες οργανώσεις και σε καθολικές, με γλώσσες, θεραπείες και αποκαλύψεις. Το σωστό είναι να μιλάμε μάλλον όχι για βάπτισμα του πνεύματος, αλλά για βάπτισμα ΜΕ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΥ. Διότι δεν είναι υγιείς εκδηλώσεις πίστεως. Και ας μην ξεχνάμε τα λόγια του Χριστού, ότι «θα σηκωθούν ψευδόχριστοι και ψευτοπροφήτες και θα σας δείξουν σημεία και τέρατα» (Ματθ. 24,24). Ακόμη, θαύματα έκαναν και οι μάγοι του φαραώ, χωρίς να είναι του Θεού. Αλλά και ο Χριστός αποκαλύπτει μιλώντας για τη μέλλουσα κρίση, ότι πολλοί αν και θα του πουν ότι έκαναν τόσα και τόσα θαύματα στο όνομά του, θα τους θεωρήσει στο τέλος πως δεν είναι δικοί του. Οι θεραπείες και γλώσσες επομένως δεν είναι απόδειξη ότι κάποιος βρίσκεται με το μέρος του Θεού.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟ, που είναι πολύ της μόδας: Είναι τεχνικές αναπνοής και διαφόρων στάσεων του σώματος, σε συνδυασμό με συγκέντρωση της προσοχής σε ένα σημείο. Δεν είναι όμως μόνο χαλάρωση, αλλά και προσευχή σε μια ινδουιστική θεότητα (μάντρας), που επαναλαμβάνεται με τη μορφή μιας ιερής συλλαβής. Προσπαθούν έτσι να οδηγήσουν στον έλεγχο της συνείδησης και του σώματος και την ένωση με το Υπέρτατο Ον. Έχει θρησκευτική πηγή επομένως η γιόγκα και ο διαλογισμός και εισάγει στις θρησκείες της Άπω Ανατολής, ενώ απομακρύνει από την χριστιανική μας παράδοση. Διότι πρόκειται για ένα αντιχριστιανικό θρησκευτικό σύστημα, που δεν δέχεται προσωπικό Τριαδικό Θεό, έχει σαν κύρια διδασκαλία τη μετενσάρκωση και σκλαβώνει τον άνθρωπο, στα ανώτερα στάδια, στα πνεύματα του Πνευματισμού.

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ αποτελούν βασικό συστατικό στοιχείο στη Μαγεία και τον Πνευματισμό της Νέας Εποχής. "Ρωτήστε τα όνειρά σας διδάσκουν και θα πάρετε απάντηση". Ο Σταυρός και ο Χριστός στα όνειρα και το διαλογισμό της Ν.Ε. χρησιμοποιούνται σαν απλά σύμβολα, με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούν τα πρόσωπα, ζώα ή πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και όχι εμπιστοσύνη. Τα όνειρα εκ Θεού είναι πολύ ελάχιστα, και αναφέρονται σε σοβαρότατα ψυχωφελή και κοινωφελή θέματα. Ενώ τα εκ του σατανά όνειρα είναι πολυάριθμα, έχουν σκοπό να εκθέσουν και ρεζιλέψουν τους ανθρώπους, να τους οδηγήσουν στους ονειροκριτές και την πνευματιστική εξήγησή τους, να κάνουν κακό σ' όσους τα εμπιστεύονται.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: Εννοούμε οργανώσεις, συλλόγους, λέσχες κ.λπ. που έχουν άδεια λειτουργίας ως θρησκευτικά σωματεία, αλλά πολλές απ' αυτές είναι σέκτες, όπως λέγονται ή ψυχολατρείες. Δηλαδή, έχουν εξωτερικά τη μορφή θρησκείας, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να πουλάνε όπλα, ναρκωτικά, έχουν επιχειρήσεις παράνομες, 'ξεπλένουν' μαύρο χρήμα κ.α. Το χειρότερο είναι ότι στρατολογούν υπαλλήλους που έχουν σιγά σιγά υποστεί πλύση εγκεφάλου, οι οποίοι δουλεύουν αφιλοκεδώς και καταπιέζονται ψυχολογικά και σωματικά, νέα παιδιά που τους έχουν πείσει ότι οι εκτός της οργάνωσης είναι εχθροί και επικίνδυνοι, τους έχουν οδηγήσει σε διακοπή των σχέσεων με τους γονείς και συγγενείς τους, κάποιοι έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση, τους φυγαδεύουν παράνομα στο εξωτερικό και είναι γεμάτοι οι οπαδοί από αγωνία και φοβίες.

Παρακολουθούμε και μια αναθέρμανση της παλιάς θρησκείας των ΔΩΔΕΚΑ ΘΕΩΝ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ, αλλά είναι γενικό το φαινόμενο σε όλα τα κράτη, όπου βγαίνουν στην επιφάνεια νεκρές θρησκείες που δεν έχουν να προσφέρουν τίποτα πια στην ανθρωπότητα. Και δεν έχουν να προσφέρουν ουσιαστικά γιατί μόνο ο Ιησούς Χριστός ένωσε Θεό και άνθρωπο, με τη Σάρκωσή Του, τη μοναδική Του διδασκαλία, τα εκούσια Πάθη Του και την Ανάστασή Του. Οπότε μέσω των μυστηρίων της Εκκλησίας, ο κάθε άνθρωπος μπορεί πλέον να ενωθεί με την άκτιστη Χάρη του Θεού και να τελειοποιηθεί οντολογικά, όχι απλά ηθικά και εξωτερικά. Οι οπαδοί τους λόγω ανασφάλειας περιχαράκωνονται σε ιδέες φυλετικές, εθνικιστικές, και απομονωτικές. Βλέπουν τους έξω με αντιπάθεια και φόβο και τους εαυτούς τους ως μόνους σωτήρες ενός υποτίθεται χαμένου ελληνικού μεγαλείου, που πρέπει πάση θυσία να ξανασταθεί στα πόδια του. Στην ουσία, ο Χριστιανισμός είναι που διέσωσε τον Ελληνισμό από τον σκοταδισμό και στην αναζήτηση των αρχαίων

Ελλήνων προς την απόλυτη αλήθεια απάντησε ο απόστολος Παύλος, μιλώντας τους στην Αθήνα για τον ένα Θεό, τον άγνωστό τους Θεό, του οποίου είχαν και ιερά χωρίς φυσικά να τον γνωρίζουν. Μαντεία, ωροσκόπια, αστρολογία, κρατούσαν υπόδουλους τους ανθρώπους σε φυσικές δυνάμεις και πνευματικά καταπιέζονταν. Σε όλα αυτά έβαλε τέλος ο Κύριος Ιησούς, με την πνευματική ελευθερία που εγκαινίασε στον κόσμο. Από τότε το πεπρωμένο και η μοίρα έπαψαν να φοβίζουν τους ανθρώπους. Δεισιδαιμονίες, μαγείες, χαρτιά ταρώ, χειρομαντείες, μέντιουμ και άλλα τέτοια είναι τέχνες του κάτω κόσμου και ο χριστιανός δεν δικαιούται να έχει καμία σχέση μαζί τους. Διότι μόνο η αλήθεια του Τριαδικού Θεού σώζει και ελευθερώνει πραγματικά τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, τελειοποιείται, αγιάζεται. Αλλιώς παραμένει δέσμιος στην ύλη, στα πάθη του και την κτιστότητά του.

Είναι αλήθεια πως πολλές οργανώσεις της Ν.Ε. είναι ΟΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ και οι οπαδοί τους πιστεύουν ότι με ύπνωση δέχονται μηνύματα από υποτιθέμενους εξωγήινους για το μέλλον του πλανήτη μας, ή για το πώς πρέπει να ετοιμασθεί μια νέα γενιά ολοκληρωμένων ανθρώπων επί της γης, μια νέα φυλή καθαρμένων και εξαγνισμένων ανθρώπων κ.λπ. Διακρίνουμε λοιπόν εδώ μεταφυσική, πνευματισμό και φασισμό. Γιατί τις ίδιες θεοσοφικές ιδέες είχε και ο Χίτλερ. Είναι μια σύγχρονη μορφή θρησκείας επομένως οι εξωγήινοι, όπως είναι και οι νεώτερες τεχνικές των μέντιουμ, όπως είναι το κίνημα της γλωσσολαλίας, όπως είναι οι ψευδοθεραπείες και τα οράματα πολλών δήθεν αγίων του προτεσταντικού χώρου κ.λπ., «με τα οποία ο διάβολος κερδίζει νεοφώτιστους στο απόκρυφο βασίλειό του».

Έχουν πληθύνει και οι ΨΕΥΤΟΜΕΣΣΙΕΣ. Ένας σύγχρονος τέτοιος ‘μεσσίας’ ήταν ο Μουν (έχει πλέον πεθάνει), που ίδρυσε και θεωρείται ο Μεσσίας της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. Κατά τη γνώμη του ο Χριστός απέτυχε στο σχέδιό του και ανέλαβε ο Μουν τη σωτηρία του κόσμου, διότι είναι ‘ο εκλεκτός του Θεού’. Η οργάνωσή του διαθέτει πάρα πολλά χρήματα και οπαδούς ανά τον κόσμο. Πολλοί άλλοι τέτοιοι μεσσίες έχουν δικές τους εκκλησίες με λειτουργικό τυπικό, διαθέτουν πόρνες ‘στην υπηρεσία του θεού’ και οι ιδεολογίες τους είναι καθαρά αντιχριστιανικές. Από τους οπαδούς τους θεωρούνται θεοί επί της γης. Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ είναι πάντως η ρίζα της μετενσάρκωσης, του πνευματισμού και του αποκρυφισμού. Προσπάθησε μάλιστα να επιβάλλει έναν Ινδό ονόματι Κρισναμούρτι ως τον παγκόσμιο Μεσσία, αλλά ο άνθρωπος ενώ του είχαν κάνει από μικρό πλύση εγκεφάλου, ανακάλυψε μεγαλώνοντας πως δεν είναι ο Μεσσίας και τους εγκατέλειψε, και έγιναν έτσι διεθνώς ρεζίλι.

Η ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΡΕΪΚΙ: Το ΡΕΪΚΙ ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια. Πρόκειται για ενεργειακή θεραπεία, όπου μαζεύει υποτίθεται κάποιος την ενέργεια που υπάρχει στη φύση και τη διοχετεύει είτε στο περιβάλλον, είτε σε άρρωστο όργανο, είτε στο φαγητό, οπότε αναζωογονείται ο άνθρωπος και θεραπεύεται. Η ενέργεια αυτή πιστεύεται ότι είναι μεταφυσική, αφού καλούν αγγέλους καθοδηγητές, πιστεύουν σε πνεύματα- οδηγούς και επικοινωνούν μαζί τους. Πολλοί δάσκαλοι ρέικι μιλούν για τσάνελλινγκ, ότι δηλαδή ο οπαδός γίνεται έτσι μέντιουμ και διοχετεύει μεταφυσική ενέργεια. Στον ανώτερο βαθμό οι μαστρες διευθύνονται για τις θεραπείες τους από πνεύματα – οδηγούς και τα αφήνουν όλα σ’ αυτά.

Χρησιμοποιούν διαλογισμό, σύνδεση με 'συμπαντική ενέργεια', πιστεύουν στα 'τσάκρας', υποτιθέμενα κέντρα ενέργειας στο σώμα μας. Μετά τις πρώτες θεραπείες ακολουθούν και νευρικές και ψυχολογικές διαταραχές, που μοιάζουν με όσα προκύπτουν από το διαλογισμό. Δυστυχώς σήμερα που μιλάμε έχει γεμίσει η χώρα μας από δασκάλους ρέικι. Έλληνες ρέικι μάστερς έχουν βρει τρόπους, μαζί με θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική, κολλάζ κτλ., να κάνουν μνήσεις και στα παιδιά. Διοργανώνονται μάλιστα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (σε σχολές, πολιτιστικούς συλλόγους κτλ) εργαστήρια για παιδιά, ενώ γίνονται και αντίστοιχα εργαστήρια για γονείς, δασκάλους, θεραπευτές κτλ. Ταυτόχρονα αυξάνονται τα πολυάριθμα «συνέδρια, σεμινάρια, εργαστήρια» «αυτοβελτίωσης, αυτοθεραπείας, θεραπείας του πλανήτη», οι εναλλακτικές διακοπές ρέικι κτλ σε διάφορα νησιά, παγκόσμια Συνέδρια Πνευματικής Αφύπνισης» κ.α. συναφή. Όλα αυτά τα σεμινάρια κοστίζουν ακριβά. Οι κίνδυνοι είναι όμως μεγάλοι, για μεγάλους και μικρούς. Ωθούνται στην απωανατολική φιλοσοφία, χάνουν την επαφή με την παράδοσή τους και εμπιστεύονται πολύ ανθρώπους που τους κοροϊδεύουν, τους καθοδηγούν και τους ελέγχουν ψυχοσωματικά.

Να έρθουμε και λίγο στην ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ. Δυστυχώς πολλοί άνθρωποι κατευθύνονται αποκλειστικά από τα ζώδια τους, δηλ. την ομάδα άστρων που υπήρχε στον ουρανό όταν γεννήθηκαν. Δεν κάνουν τίποτα αν δεν συμβουλευτούν το ωροσκόπιό τους, δηλ. ένα συγκεκριμένο χάρτη του ουρανού, που ερμηνεύεται σύμφωνα με αυστηρά καθορισμένους κανόνες, και μάλιστα κάποιιοι συμβουλευούνται τα άστρα για να γεννήσουν αγόρι ή κορίτσι. Αυτό βέβαια είναι ειδωλολατρία. Το μόνο που παρέχει η αστρολογία είναι λατρεία της άψυχης ύλης και είναι κατακριτέα από την Παλαιά Διαθήκη, τους προφήτες, τους Πατέρες της Εκκλησίας και τους Ιερούς Κανόνες. Διότι ο άνθρωπος υποδουλώνεται έτσι σε ασφυκτικές δυνάμεις, που κρύβουν τον αληθινό Θεό από τα μάτια του, ενώ στη Βίβλο όλες οι φυσικές δυνάμεις χάνουν το ειδωλολατρικό τους περιεχόμενο και υμνούν τον Γιαχβέ, και τον Ιησού Χριστό, τον Υιό Του, που έδωσε τέλος στις δεισιδαιμονίες, στην αστρική υποταγή και στο φόβο του πεπρωμένου. Αν ίσχυε η αστρολογία ο κόσμος δεν θα είχε κυβερνήτη το Θεό και ο άνθρωπος δεν θα είχε το αυτεξούσιο.

Ας μιλήσουμε και για την ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ. Την οποία συναντάμε σε πάρα πολλά βιβλία και είναι και πίστη των ινδουιστών. Γιατί εξαπλώθηκε τόσο πολύ η πίστη αυτή τα τελευταία χρόνια; Έχει μεγάλη διάδοση γιατί είναι ο κύριος αντίπαλος της Ανάστασης του Χριστού και των ανθρώπων. Η μετενσάρκωση βρίσκεται στη ρίζα όλων των συστημάτων της ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ. Υποστηρίζει την εκμηδένιση του φυσικού σώματος, απορρίπτει την ανάσταση και τον Τριαδικό Θεό, ενώ πιστεύει ότι η ψυχή ταξιδεύει και ζει ευτυχισμένα από μερικά χρόνια μέχρι χιλιάδες αιώνες μετά θάνατον, για να επιστρέψει, στη συνέχεια, σε κάποιο φυτό, ζώο ή άνθρωπο, ώστε μετά από πάρα πολλές αναγεννήσεις να σωθεί η ψυχή, χαμένη στον απρόσωπο ωκεανό της Νιρβάνα. Οι άνθρωποι, δηλαδή, πιστεύουν οι οπαδοί της, σώζονται από μόνοι τους, χωρίς τη μεσολάβηση του Θεού, υποτασσόμενοι σε έναν απρόσωπο σκληρό Κοσμικό Νόμο ανακύκλωσης των πάντων. Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ, που είναι η πηγή των αποκρύφων διδασκαλιών, βασίζεται στην μετενσάρκωση. Ιδρύθηκε από την Μπλαβάτσκι, που υπήρξε μάγισσα και σατανίστρια. Πιστεύει η Θεοσοφία ότι το πραγματικό στον άνθρωπο είναι μόνο η ψυχή του, που λέγεται Ταξιδευτής.

Ταξιδεύει στους αιώνες και βρίσκει κάθε φορά νέα σώματα για να ενσαρκωθεί. Το σώμα θεωρείται άχρηστο. Πιστεύει ακόμη η Θεοσοφία σε θεία όντα και διδασκάλους σοφίας από τους οποίους παίρνει πληροφορίες για το μέλλον της γης. Και που φυσικά για τον Χριστιανισμό είναι δαιμόνια.

Για τους χριστιανούς Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ Α ΚΑΙ ΤΟ Ω, τη μοναδική οδό της σωτηρίας και ζωής κάθε ανθρώπου. Η σωτηρία είναι χάρη, δωρεά του Θεού και όχι αυτοκατάκτηση. Ο Θεός δημιούργησε προσωπικά όντα εξ αγάπης, ακριβώς για να κοινωνούν μαζί του και να χαίρονται την προσωπική τους ελευθερία. Η ψυχή δεν θεωρείται στο Χριστιανισμό κομμάτι του Θεού, αλλά δημιούργημά του και το σώμα δεν είναι φυλακή της ψυχής, αλλά θα αναστηθεί δοξασμένο.

ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟ: Πνευματισμός είναι η επικοινωνία, υποτίθεται, με τους νεκρούς μέσω των μέντιουμ. Η Εκκλησία μας πιστεύει, και όχι αβάσιμα, ότι πρόκειται για αόρατα πονηρά πνεύματα, που υποκρίνονται τη φωνή πεθαμένων ανθρώπων. Φυσικά, σε αρκετές περιπτώσεις, πρόκειται για εξαπάτηση των αφελών με ταχυδακτυλουργικά κόλπα. Τα υποτιθέμενα αυτά πνεύματα των νεκρών υποκρίνονται ότι είναι διάφοροι άγιοι της Εκκλησίας, ή εξωγήινοι, αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, καθοδηγούν τους ανθρώπους να πιστέψουν ότι όλοι θα σωθούν (ακόμη κι αν δεν το θέλουν), διδάσκουν αστρολογία, μετενσάρκωση και μαγικές πρακτικές. Έχουμε επομένως αντιχριστιανική διδασκαλία. Είναι όμως διδασκαλία της Εκκλησίας ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μόνο μέσω εκείνων που έχουν καθαριστεί από τα πάθη τους και κοινωνούν με τις άκτιστες ενέργειες του Θεού (Γρηγόριος Θεολόγος), δηλ. των αγίων και Πατέρων της Εκκλησίας μας. Σε αντίθεση περίπτωση, μιλάμε για δαιμονική επενέργεια και σατανική πλάνη. Το ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μόνο στους θεουμένους πιστούς αποκλείει την περίπτωση επίσης να είναι οι γλωσσολαλιές, τα οράματα και τα θαύματα, που ισχυρίζονται ότι δέχονται διάφορες χριστιανικές ομάδες, εκ Θεού, αλλά πρόκειται ή για ψυχολογικό φαινόμενο ή για δαιμονική επέμβαση.

Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. **ΤΙ ΣΤΑΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ;** Το μεγαλείο και η αξία του ανθρώπου για τους Πατέρες της Εκκλησίας δε βρίσκεται στο ότι είναι ο άνθρωπος ομοίωση και εικόνα του κόσμου, αλλά στο ότι δημιουργήθηκε "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν" του Θεού και δια της θ. Ευχαριστίας ενώνεται μαζί Του. Το σώμα μας δεν είναι ο κόσμος, αλλά το γνήσιο Αρχέτυπό μας είναι ο Χριστός, η μοναδική σωτηρία μας. Αυτό επομένως που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να έχουμε πίστη ζεστή, να εκκλησιαζόμαστε, να είμαστε όσο μπορούμε ενήμεροι του τι πραγματικά συμβαίνει γύρω μας -γι' αυτό τα λέμε αυτά, όχι για να φοβίσουμε κανέναν- να προσευχόμαστε κάθε μέρα και να είμαστε σε επαφή με τον εφημέριο ή τον πνευματικό μας. Να συμβουλευόμαστε τα παιδιά μας με ειρήνη και πραότητα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Και τέλος, αν παρατηρήσουμε προσπάθειες από κάποιους να προσηλυτίσουν αθώα παιδιά σε τέτοιου είδους αιρέσεις, αν τα παιδιά μας είναι ανήλικα να καταφύγουμε στην αστυνομία, ενώ αν είναι ενήλικα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι με ηρεμία και υπομονή να τα συμβουλευόμαστε, διότι διαφορετικά είναι σίγουρο ότι είτε θα φύγουν από το σπίτι, είτε θα τα κερδίσουν οι αρχηγοί της παραθρησκευτικής ομάδας, που τους λένε ότι δεν τα αγαπάμε ή ότι τα κρατάμε υπόδουλα στην άποψή μας.