

Στον περικαλλή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Ερμούπολεως τελέσθηκε σήμερα το πρωί Δοξολογία επί τη Εθνική Εορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940, προεξάρχοντας του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β', με τη συμμετοχή των Εφημερίων της Σύρου και την παρουσία εκπροσώπου του Επισκόπου των ΡΚαθολικών Σύρου, του εκπροσωπούντος την Κυβέρνηση Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού λ. Ιω. Βρούτση, της εκπροσωπούσης την Βουλή των Ελλήνων, Βουλευτού κας Αικατ. Μονογυιού, και των Εκπροσώπων των Πολιτικών, Αυτοδιοικητικών, Στρατιωτικών, Δικαστικών, Εκπαιδευτικών Αρχών και των Σωματών Ασφαλείας, αντιπροσωπειών μαθητών των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της νήσου με τις σημαίες τους, Προσκόπων, Πατριωτικών Συλλόγων, Φορέων και Οργανώσεων.

Προ της ενάρξεως της Δοξολογίας, κατά το επικρατήσαν έθος, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' παρέδωσε από της Ωραίας Πύλης τη Σημαία του Συνδέσμου Αναπήρων Πολέμου, την οποία εμπιστεύθηκε στην Ιερά Μητρόπολη ο τελευταίος Πρόεδρος του Συνδέσμου και φυλάσσεται στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στον αγωνιστή της ειρηνικής ζωής κ. Νίκο Ρούσσο, με την οποία και άνοιξε η επακολουθήσασα παρέλαση.

Προ δε του πέρατος της Δοξολογίας ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' τίμησε με τον αναμνηστικό Σταυρό της επετείου των 200 ετών από την ανέγερση του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ερμούπολεως, τις συνοδεύουσες τον Υπουργό Αθλητισμού Ολυμπιονίκες αθλήτριες κυρίες Άγη Κασούμη, στη σκοποβολή, και Μιρέλα Κοντού, στην κ Κωπηλασία.

Τον πανηγυρικό της ημέρας εξεφώνησε άριστα ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Έικονων Κυκλάδων κ. Μ. Δαδάος.

Ακολούθως, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' τέλεσε τρισάγιο στο προ του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου Μνημείο των Πεσόντων, στο οποίο και κατετέθησαν στέφανοι.

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' , επικεφαλής των Αρχών της πόλεως και της νήσου, μετέβη στην ιστορική Πλατεία Μιαούλη, όπου παρηκολούθησε τη μεγαλειώδη παρέλαση, του Λυκείου των Ελληνίδων Σύρου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρητών Σύρου, του Συλλόγου Ποντίων και Βορειοελλαδιτών Σύρου «Ο ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ», του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου, σχολικών μονάδων του νησιού, νηπιαγωγείων, μεταξύ των οποίων του Παιδικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως «στην Παλάμη του Θεού», δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων, των σπουδαστών της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Σύρου και ένοπλου πεζοπόρου τμήματος του Τάγματος Εθνοφυλακής Ερμούπολης, υπό τους παιάνες της Φιλαρμονικής του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, υπό τα ενθουσιώδη χειροκροτήματα του πλήθους των Συριανών και των παρεπιδημούντων επισκεπτών, που είχαν κατακλύσει την Πλατεία και παρακολουθούσαν την παρέλαση.

After2019/2024/News/SYROS/28102024