

*Το μεσημέρι, συνοδεύων τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο Β΄ καί τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Λήμνου & Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεο, Νικαίας κ. Αλέξιο, Πατρών κ. Χρυσόστομο, και Θηβών & Λεβαδείας κ. Γεώργιο, μετέβη στον Ι.Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου ΣΑΜΗΣ, προς προσκύνηση των ι. Λειψάνων των Αγίων Φανέντων Γρηγορίου, Θεοδώρου & Λέοντος, προ των οποίων ανεπέμφθη δέηση από τον Μακαριώτατο και υπεγράφη Αναμνηστικό Πιττάκιο.*

*Το απόγευμα, μετέβη στο ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ, στον Ι.Μητροπολιτικό Ναό του οποίου τελέσθηκε Δοξολογία και αντηλλάγησαν προσφωνήσεις.*

*Στη συνέχεια, συμμετείχε στον Πολυαρχιερατικό Πανηγυρικό Εσπερινό, που τελέσθηκε στην Ιερά Μονή του Αγίου Γερασίμου, προεξάρχοντος του Μακαριωτάτου, κατά τον οποίο ο Σεβασμιώτατος εκήρυξε το θείο λόγο.*

*Το πρωί της Τρίτης, 20ής Οκτωβρίου, συνιερούργησε μετά του Μακαριωτάτου και των άλλων Αρχιερέων στο Καθολικό της Ιεράς Μονής του Αγίου Γερασίμου και έλαβε μέρος στην Λιτανείου του ι. Σκηνώματος του Οσίου μέχρι τον Πλάτανο, που ο ίδιος είχε φυτεύσει.*

*Το απόγευμα, έλαβε μέρος στην Λιτανεία της ι. Εικόνας του Αγίου στο ΛΗΞΟΥΡΙ.*

*Την Τετάρτη, 21 Οκτωβρίου, εορτή του Οσίου Χριστοδούλου, του εν Πάτμ?, στον Ι.Ναό του Αγίου Χαραλάμπους Ληξουρίου, ετέλεσε Τρισάγιο στη μνήμη του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου.*

*Ακολούθως, επισκέφθηκε εθιμοτυπικά την κα Δήμαρχο Ληξουρίου και έκανε προσκυνηματική επίσκεψη στους Ι. Ναούς Αγίας Τριάδος και Αγίου Σπυρίδωνος, και στις Ι. Μονές Κεχριώνος και Κηπουραίων.*

*Την Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου, έπλευσε στη ΜΥΚΟΝΟ και το απόγευμα τέλεσε Θυρανοίξια νεόδμητου Παρεκκλησίου του Ευαγγελισμού, στην περιοχή*

«Σκυλάμπελα».

*Την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου, το πρωί, τέλεσε ωσαύτως Θυρανοίξια νεόδημου Παρεκκλησίου του Αγίου Νικολάου, στην περιοχή «Ορνός» και το απόγευμα επέστρεψε στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ.*

*Το Σάββατο, 24 Οκτωβρίου, έπλευσε προς ΠΕΙΡΑΙΑ και αμέσως μετά μετέβη οδικώς στη ΣΠΑΡΤΗ.*

*Την Κυριακή, 25 Οκτωβρίου, το πρωί, συνιερούργησε μετ' άλλων Αρχιερέων, προεξάρχοντας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β', στον Ι. Ναό του Αγίου Νίκωνος ΣΠΑΡΤΗΣ και έλαβε μέρος στην χειροτονία του εψηφισμένου Επισκόπου Ανδρούσης, παλαιού συμφοιτητού και αγαπητού φίλου του, κ. Θεοκτίστου Κλουκίνα.*

*Το εσπέρας της ίδιας μέρας επέστρεψε στη ΣΥΡΟ.*

*Τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, συνιερούργησε στον πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Αγίου Δημητρίου μετά του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Αβύδου κ. Κυρίλλου, εκπροσωπόντος την Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχη, μετά του οποίου και ετέλεσε τριετές Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Γέροντος Εφέσου κυρού Χρυσοστόμου (Κωνσταντινίδη), παρουσία των Αρχών της πόλεως, των μαθητών του Ιδιωτ. Σχολείου «Άγιος Γεώργιος» και πλήθους πιστών.*

Προ του πέρατος της Λειτουργικής Προσευχής απένειμε σε 14 Συριανούς σπουδαστές Ανωτέρων και Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων υποτροφίες, ?ψους 600 € εκάστη, από το « Αρτέμειο Ίδρυμα», του οποίου είναι Πρόεδρος.

*Την Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος θα προστεί της Δοξολογίας επι τη εθνική επετεία της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια θα παρακολουθήσει την καθιερωμένη Παρέλαση στην ιστορική Πλατεία Μιαούλη.*

*Την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου, θα πλεύσει στην ιερά νήσο ΤΗΝΟ, όπου θα προεδρεύσει σε συνεδρίαση της Διοικούσης το Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Επιτροπής.*

*Την Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, θα μεταβεί μέσω Αθηνών και Θεσσαλονίκης στο ΚΙΛΚΙΣ.*

*Το Σάββατο, 31 Οκτωβρίου, θα συνιερουργήσει μετ' άλλων Αρχιερέων στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως και θα συμμετάσχει στο τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Αποστόλου.*

*Την Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος θα μεταβεί στη ΜΥΤΙΛΗΝΗ και θα πραγματοποιήσει ιερό Προσκύνημα στον Ταξιάρχη Μανταμάδου.*

**Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως  
Ερμούπολη, 26 Οκτωβρίου 2009**