

Ακολούθως, μετέβη στο Εκκλησιαστικό Λύκειο-Γυμνάσιο και την Περιφερειακή Εστία, συνομίλησε με τους Καθηγητές και Ιεροσπουδαστές και επισκέφθηκε τους χώρους διαμονής των σιτιζομένων στην Εστία.

Αμέσως μετά πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα υποδοχής του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. Ιερατική Σύναξη των Κληρικών της Τήνου, στην οποία συζητήθηκαν θέματα ποιμαντικής και διοικητικής φύσεως και αντηλλάγησαν απόψεις.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, επέστρεψε στη ΣΥΡΟ.

Τό εσπέρας της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, προέστη στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Πανηγυρικού Εσπερινού και στη συνέχεια της λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης, η οποία φυλάσσεται στον ως άνω Ιερό Ναό, παρουσία των Αρχών της πόλεως και πλήθους πιστών.

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το πρωί, ιερούργησε στον ως άνω Ι. Μητροπολιτικό Ναό.

Η εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης καθιερώθηκε το 1954, ως έκφραση ευγνωμοσύνης των Συριανών «προς την Θεομήτορα διά την φανεράν προστασίαν και εύνοιαν αυτής, ην επεδείξατο προς την νήσον Σύρον κατά το διάστημα της απαισίας μνήμης υπό των Ιταλών και Γερμανών κατοχής και την θαυμαστήν διάσωσιν της Ερμουπόλεως από τους βομβαρδισμούς κατά τας επιχειρήσεις διά την απελευθέρωσιν της».

Τό μεσημέρι της ίδιας μέρας έπλευσε προς την ΤΗΝΟ και επεσκέφθη το εορτάζον Ιερό Προσκύνημα της Αγίας Θέκλας, όπου συναντήθηκε με τόν Τηνιακός καταγωγής κτίτορα αυτού, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη πρ. Μεσογαίας κ. Αγαθόνικο, και τον ιεουργήσαντα εκεί Τήνιο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Νικόλαο, προς τους οποίους και ευχήθηκε τά δέοντα.

Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, έπλευσε στη ΜΥΚΟΝΟ.

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, ιερούργησε στον Μητροπολιτικό Ναό Μυκόνου της Μεγάλης Παναγιάς, επί τη εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ του Κρητός, Προστάτου και Πολιούχου Μυκόνου και προέστη της λιτανείας της εικόνας του Αγίου, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής του Δήμου Μυκόνου και παρουσία του Βουλευτού Κυκλάδων κ. Παν. Ρήγα, του Δημάρχου Μυκόνου κ. Αθανάσιου Κουσαθανά-Μέγα, πλήθους πιστών Μυκονίων κάθε ηλικίας, καθώς και των παροικούντων την Μύκονο Κρητών.

Ο Σεβασμιώτατος στην προσλαλιά του συνεχάρη τους Εφημερίους του Ι.Μητροπολιτικού Ναού Μυκόνου για τη δραστηριότητα και το έργο τους και για την καθιέρωση της εορτής τού αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ.

Τήν Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ιερούργησε στον Ι.Ναό του Αγίου Κυριακού, στην περιοχή «Καλαφάτης», στη ΜΥΚΟΝΟ, και το απόγευμα επέστρεψε στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, 1 και 2 Οκτωβρίου αντίστοιχα, ο Σεβασμιώτατος θα μεταβεί στην ΑΝΔΡΟ για θέματα διοικητικής και ποιμαντικής φύσεως.

Την Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, το πρωί, θα ιεουργήσει στο Μοναστηριακό Μετόχιο του Αγίου Κυπριανού.

Το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου, θα μεταβεί στην ΚΟΡΙΝΘΟ, προκειμένου να ευχηθεί στον άγοντα τα Ονοματήριά του Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονύσιο, ανταποδίδοντας ανάλογη επίσκεψή του στην Ερμούπολη.

**Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως  
Ερμούπολη, 29 Σεπτεμβρίου 2009**