

Ομιλώντας προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, αφού αναφέρθηκε στο ιστορικό υπόβαθρο της εορτής, τόνισε μεταξύ άλλων: «..... Ο Τίμιος Σταυρός είναι η δόξα και το καύχημα της Εκκλησίας και του κάθε Χριστιανού, διότι χάρη στο Σταυρό του Χριστού σώθηκε το γένος των ανθρώπων.... Μπορεί οι Προφήτες να είχαν προτυπώσει το Σταυρό του Κυρίου, η Σταύρωσή Του, όμως, ήταν έργο της Θείας Οικονομίας και εκδήλωση της ανθρώπινης κακίας.... Σήμερα, μέρα νηστείας, προσευχής και αυτογνωσίας, επιστρέφοντας στα σπίτια μας, κρατώντας ένα κλαδί βασιλικού, σύμβολο της ευωδιάζουσας χάρης του Σταυρού, ας σκεφτούμε και ας αναλογιστούμε αν είμαστε άξιοι να φέρουμε όχι τους διάφορους σταυρούς, αλλά το Σταυρό του Χριστού. Γιατί, σήμερα, σταυροφόροι υπάρχουν πολλοί, οι σταυρωμένοι, όμως, είναι λίγοι! Ο Κύριος δεν θέλει και η κοινωνία μας δε χρειάζεται κραυγάζοντες σταυροφόρους - οπαδούς, αλλά σιωπηλούς σταυρωμένους - μαθητές, που με τη θυσιαστική βιοτή τους και τη συμμετοχή τους στο πάθος του Χριστού, όπως ο Απόστολος Παύλος, θα ακτινοβολούν παντού την ευλογία του Σταυρού...»

Τήν Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, τό πρωί, επισκέφθηκε τον Παιδικό Σταθμό και Νηπιαγωγείο της Ι. Μητροπόλεως «ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ», στις εγκαταστάσεις της Ι. Μονής Αγίας Βαρβάρας, όπου ενημερώθηκε για την απρόσκοπτη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε προς τα παιδιά, τους εκπαιδευτικούς και τους εργαζομένους πατρικές ευχές και τους διένειμε δώρα.

Στη συνέχεια, μετέβη στην Π.Ν.Β. Σύρου, όπου τον υποδέχτηκαν με τις νενομισμένες τιμές ο Διοικητής και το προσωπικό. Ακολούθως, ετέλεσε αγιασμό και παρέστη σε γεύμα, που παρατέθηκε προς τιμή του από τη Διοίκηση της Μονάδας.

Την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, μετέβη στην Πάρο και συνευλόγησε μετά του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου τον Γάμο τού υιού του Νομάρχη Κυκλάδων.

Την Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου το εσπέρας έπλευσε στην ιερά νήσο ΤΗΝΟ.

Τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ιερούργησε στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστριάς.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, επέστρεψε στη ΣΥΡΟ.

Τό εσπέρας της Τετάρτης, 23 Σεπτεμβρίου, θα προστεί στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό

της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Παναγυρικού Εσπερινού και στη συνέχεια της λιτανείας της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας της Φανερωμένης, η οποία φυλάσσεται στον ως άνω Ιερό Ναό.

Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου το πρωί, θα ιερουργήσει στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως, επί τη εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης.

Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, θα πλεύσει στη ΜΥΚΟΝΟ.

Την Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, θα ιερουργήσει στον Μητροπολιτικό Ναό Μυκόνου, επί τη εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Μανουήλ του Κρητός, Προστάτου και Πολιούχου Μυκόνου.

Ο Νεομάρτυς Μανουήλ γεννήθηκε στα μέσα του 18ου αιώνα σε ένα χωριό των Σφακίων.

Κάτω από την πίεση του κατακτητή, ο Μανουήλ σε νεαρή ηλικία αρνιέται την πίστη του. Καταδιωκόμενος από τύψεις εγκατέλειψε την Κρήτη και κατέφυγε στη Μύκονο, όπου και επέστρεψε στο Χριστιανισμό.

Οι Μυκονιάτες συγκινημένοι από την περιπέτειά του τον περιβάλλουν με αγάπη, κατανόηση και εμπιστοσύνη. Εγκαθίσταται στη Μύκονο, παντρεύεται μία Μυκονιάτισσα, αποκτά 7 παιδιά καί εργάζεται είτε στα χωράφια είτε στα καΐκια, ως ναύτης.

Το 1792, όταν ένα Τούρκικο πλοίο κάνει έλεγχο στο καΐκι, στο οποίο δούλευε ο Μανουήλ, κάποιος συγγενής του από την Κρήτη τον καταδίδει ότι πριν ήταν Μουσουλμάνος.

Αλυσοδεμένος μεταφέρεται στην Χίο. Παρά τις πιέσεις και τα βασανιστήρια, αρνείται να εγκαταλείψει τον Χριστό και την Τρίτη 16 Μαρτίου του 1792, στις 4 το πρωί, ο Μανουήλ κέρδισε το στέφανο του μαρτυρίου.

Τον Άγιο τον τιμούν τόσο η ιδιαίτερη πατρίδα του, η Κρήτη, όσο και η δεύτερη πατρίδα του, η Μύκονος.

**Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
Ερμούπολη, 22 Σεπτεμβρίου 2009**