

Την Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, επέστρεψε στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ.

Την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου, μετέβη στην ΑΘΗΝΑ

Την Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, μετέβη αεροπορικώς στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, όπου συνιερούργησε μετ' άλλων Αρχιερέων στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου επί τοις ονοματηρίοις του οικείου Επισκόπου, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως κ. Ανθίμου, προς τον οποίο και ευχήθηκε τά δέοντα. Το απόγευμα, επέστρεψε στη ΑΘΗΝΑ.

Την Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου, έπλευσε στην ΤΗΝΟ και το απόγευμα εχοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στην εορτάζουσα υπό ανασύσταση Ι. Μονή Παναγίας της Κατωπολιανής, στην περιοχή Υστερνίων, παρουσία πλήθους πιστών. Μετά τό πέρασ της Ακολουθίας, ενημερώθηκε από τον ?γουμενεύοντα Αρχιμ. Ιάκωβο Σέττα για την πρόοδο των εργασιών επισκευής και ανακαινίσεως του κτηριακού συγκροτήματος της παλαιάς και ιστορικής αυτής Ι. Μονής. Αργά το βράδυ της ίδιας μέρας έπλευσε προς ΠΕΙΡΑΙΑ.

Το Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, το πρωί, ετέλεσε την ταφή Κληρικού της Μητροπόλεως στο Νεκροταφείο Καλλιθέας. Στη συνέχεια, μετέβη στη ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟ, συνοδεύοντας το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Προκόπιο, ο οποίος την Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου, ιερούργησε στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου, παρουσία πλήθους Φολεγανδρίων και παραθεριζόντων, επί τη εορτή του εν εν Χώναις θαύματος του Ταξιάρχη Μιχαήλ, και τον οποίο ο Σεβασμιώτατος, στην προσφώνησή του, ευχαρίστησε για την παρουσία του.

Το μεσημέρι της Κυριακής, 6 Σεπτεμβρίου, μετέβη στη ΣΕΡΙΦΟ και το απόγευμα εχοροστάτησε κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στο εορτάζον Παρεκκλήσιο του Αγίου Σώζοντος, το οποίο βρίσκεται στην άκρη ενός βράχου, στην παραθαλάσσια περιοχή του Λιβαδίου. Ομιλώντας προς το πυκνό εκκλησίασμα, ο Σεβασμιώτατος, αφού αναφέρθηκε στο θρησκευτικό γεγονός της μνήμης του Αγίου και στη διατήρηση των τοπικών εθίμων, με την παράθεση τράπεζας από τους «πανηγυράδες» προς τους Εκκλησιαζομένους, τους συνεχάρη και τους επήνεσε για την άρτια προετοιμασία και οργάνωση της Πανηγύρεως και τους προέτρεψε να μεταλαμπαδεύσουν το έθιμο αυτό καί προς τα παιδιά τους, όπως το παρέλαβαν από τους γονείς τους.

Τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, το πρωί, μετέβη στη ΣΙΦΝΟ και το απόγευμα θα χοροστατήσει κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στην Εορτάζουσα Ι. Μονή Βρύσεως.

Αργά το βράδυ, θα πλεύσει προς ΜΗΛΟ.

Την Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, θα ιερουργήσει στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Παναγίας, της επιλεγομένης «Κορφιάτισσας», στην κωμόπολη Πλάκα, και το βράδυ θα πλεύσει προς Πειραιά.

Την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, θα επιστρέψει στη ΣΥΡΟ.

Την Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου, το πρωί θα τελέσει στα Σχολεία της Ερμούπολεως τον Αγιασμό, επί τη ενάρξει του νέου Σχολικού Έτους, και το απόγευμα θα πλεύσει προς ΜΥΚΟΝΟ.

Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, θα ιερουργήσει στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου του Γιαλού, στην πόλη της Μυκόνου, επί τη ολοκληρώσει των εργασιών επισκευής, ανακαινίσεως και εξωραϊσμού του, κατόπιν των φθορών, που είχε υποστεί από το χρόνο και τη γειτνίασή του με τη θάλασσα, δια χορηγίας Μυκονίου επιχειρηματία. Το απόγευμα θα επιστρέψει στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ.

Την Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου, θα ιερουργήσει στον Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου και θα τελέσει χειροτονία Διακόνου.

Αμέσως μετά, θα μεταβεί με ελικόπτερο στη ΣΙΦΝΟ και θα τελέσει τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ι. Ναό του Τιμίου Σταυρού, στην περιοχή Φάρος.

Τη Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, το πρωί θα μεταβεί με ελικόπτερο στη ΣΙΚΙΝΟ και θα ιερουργήσει στον Ι. Ναό της Παντανάσσης, επί τη εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού.

**Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως
Ερμούπολη, 7 Σεπτεμβρίου 2009**