

Στην Σχολή, που από φέτος θα λειτουργεί στον 2^ο όροφο του παρακείμενου του Μητροπολιτικού Μεγάρου κτιρίου (πρώην Εκκλ. Μουσείο) διδάσκουν την τέχνη της Βυζαντινής Αγιογραφίας οι Τήνιοι Μαΐστορες, κ.κ. Παναγιώτης και Νικόλαος Μεταξάς.

Την Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου, ο Σεβασμιώτατος μετέβη με ελικόπτερο στην Κίμωλο, όπου, επί τη εορτη της Οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω, ιερούργησε, με τη συμμετοχή ιερέων από την Τήνο, τη Μύκονο και τη Μήλο, στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, στον οποίο φυλάσσονται τα τίμια λείψανά της. Τη Θεία Λειτουργία παρακολούθησαν όλοι οι Κιμώλιοι, καθώς και οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου Κιμώλου, που κοινωνήσαν όλοι, με υποδειγματική τάξη.

Στην ομιλία του, ο Ποιμενάρχης μας, αφού αναφέρθηκε στις αρετές της Οσίας, την ταπείνωση και την προσευχή, ευχαρίστησε και συνεχάρη τους Εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την ευπρεπή προσευχητική παρουσία τους, τους ευχήθηκε καλή και αποδοτική σχολική χρονιά και τους διένειμε αναμνηστικά φυλακτήρια.

«Η Οσία Μεθοδία γεννήθηκε στην Κίμωλο στις 10 Οκτωβρίου το 1865.

Ήταν το δεύτερο παιδί της ευσεβούς και πολύτεκνης (τρεις γιοί και πέντε θυγατέρες) οικογένειας του Ιάκωβου και της Μαρίας Σάρδη.

Η Ειρήνη , όπως ήταν το κοσμικό της όνομα, παντρεύτηκε έναν ναυτικό, ο οποίος όμως εξαφανίστηκε σε ένα ναυάγιο κοντά στην Μ. Ασία. Τότε, η Ειρήνη έγινε Μοναχή στο ναό της Παναγίας « Οδηγήτριας » στην Κίμωλο, από τον Αρχιεπίσκοπο Σύρου Μεθόδιο και πήρε το μοναχικό όνομα Μεθοδία.

Σε όλη της την μοναστική ζωή ακολούθησε πιστά τα προστάγματα της Ισαγγέλου Πολιτείας και οι ασκητικοί αγώνες της τής προσέδωσαν μεγάλη φήμη.

Η φήμη της αρετή της ξεπέρασε τα όρια του μικρού νησιού και ο πνευματικός της λόγος ήταν βάλσαμο για τις ταλαιπωρημένες ψυχές , που εύρισκαν σε αυτήν πνευματικό καταφύγιο. Αξιώθηκε μάλιστα από τον Θεό με το χάρισμα της θαυματουργίας.

Ύστερα από μια οσιακή ζωή μετέστη προς Κύριον την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 1905. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μετά από εισήγηση του αιμνήστου Μητροπολίτη Σύρου και απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Δωροθέου Στέκα την κατέταξε στο Ορθόδοξο Αγιολόγιο το 1991.»

Στη συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, μέσω Μυκόνου, προσγειώθηκε στην Τήνο, όπου προήδρευσε σε Ιερατική Σύναξη και κατόπιν στην συνεδρίαση της Σχολικής Εφορείας του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου-Λυκείου Τήνου, και το εσπέρας επέστρεψε στην Ερμούπολη.

Την Κυριακή, 7 Οκτωβρίου, μετέβη στην Αθήνα και τέλεσε τεσσαρακονθήμερο Μνημόσυνο κεκοιμημένου προσφιλούς του Κληρικού στον Ι.Ναό αγίου Γεωργίου

Χαροκόπου, Καλλιθέας.

Από την Τρίτη 9 έως και την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου, ο Ποιμέναρχης μας θα συμμετάσχει στις εργασίες της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Ελλάδος.

Η εφετεινή περίοδος των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής, υπό τον Πανασιολ. Αρχιμ. Αλέξανδρο Τσιουχάρη και την κ. Αλεξάνδρα Φετουρή, ξεκίνησε με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στην Ιερά Μονή της Αγίας Βαρβάρας, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου, εορτή της Προστάτιδος των οσίας Μεθοδίας της εν Κιμώλω.