

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΥΡΟΥ

Διευθυντής: Αρχιμ. Μελέτιος Ζαχαρόπουλος,
Συντονιστής τού Κέντρου Μέρμνας για την Οικογένεια τής Ι. Μητροπόλεως Σύρου

?????????? ???? 303, ???? , ??. 10446 ?????????? 210 8542420

Διεύθυνση ιστοσελίδας : www.foititikiestia-imsyrou.gr



"Η δημιουργία τής Φοιτητικής Εστίας, τής Ι. Μητροπόλεως Σύρου στην Αθήνα, ήταν έμπνευση του αιμνήστου Μητροπολίτη Σύρου, Δωροθέου Α Στέκα. Στο σημείο αυτό αξίζει να κάνω μία παρένθεση. Θα ήθελα να μοιραστώ με τους αναγνώστες αυτής μου τής μαρτυρίας, το πόσο βαθιά εντύπωση και συγκίνηση μου έκανε ο σεβασμός, η τιμή και η αφοσίωση με την οποία μιλούσε ο τιμώμενος Μητροπολίτης Δωρόθεος Β, για τον Γέροντά του, Δωρόθεο Α, όταν παλαιότερα, σε ανύποπτο χρόνο, τού είχα ζητήσει να μου μιλήσει για την Ιστορία της Εστίας. Κάτι δε που μου προκάλεσε ακόμα βαθύτερη συγκίνηση και εντύπωση και που μαρτυρεί για την αρχοντιά τού Δωροθέου Β, και την εντιμότητά του, είναι μια φαινομενικά επουσιώδης λεπτομέρεια, η οποία όμως λέει πολλά: Σε κάποια συζήτησή μας για την Εστία μας, τον ερώτησα αν όντως η δημιουργία της ήταν αποκλειστικά και μόνο έμπνευση τού προκατόχου του, ή τού την είχε εμπνεύσει ο ίδιος ως

Ιεροκήρυκάς του, τότε και στενός του συνεργάτης. Η αντίδρασή του Μητροπολίτη ήταν κάθετη, ξεκάθαρη και χωρίς περιθώρια παρερμηνειών. «Όχι. Η δημιουργία της Εστίας ήταν αποκλειστικά και μόνο έμπνευση του προκατόχου μου.»

Εκεί λοιπόν, ως συνέχεια αυτής μου της ερωτήσεως, έμαθα και εγώ, γιατί οαείμνηστος Δωρόθεος είχε τόση ευαισθησία αναφορικά με την νεότητα.

Ο μακαριστός Γέροντας, είχε μείνει ορφανός από την ηλικία των τριών ετών και από τους δύο γονείς του. Έτσι εξηγείται η μεγάλη του ευαισθησία και προθυμία να βοηθάει τα παιδιά και τους νέους στις σπουδές τους και στην ζωή τους γενικότερα. Ο ίδιος σπούδασε με πολύ κόπο και πολλές στερήσεις. Όμως κατόρθωσε όχι μόνο ο ίδιος να σπουδάσει, αλλά και να βοηθήσει μέσω πολλών αντιξοοτήτων, στερήσεων και ανέχειας να σπουδάσουν και τα άλλα δύο από τα τρία αδέρφια του.

Έτσι, το 1971, ως Μητροπολίτης πλέον τής πολυνησιακής Μητροπόλεως Σύρου, σκέφθηκε να ιδρύσει στην Ερμούπολη τής Σύρου, ένα οικοτροφείο στο οποίο να μπορούν να διαμένουν παιδιά από όλα τα νησιά των Κυκλάδων για να σπουδάσουν, δεδομένου ότι την εποχή στην οποία αναφερόμαστε, δεν υπήρχαν, ούτε Γυμνάσια, ούτε Λύκεια, στα νησιά της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Σύρου, παρά μόνο Δημοτικά.

Έτσι, δημιούργησε ένα οικοτροφείο, έργο πολύ πρωτοποριακό για την εποχή εκείνη, με πενιχρά οικονομικά μέσα και πολλές δυσκολίες. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σε μια πρώτη φάση και για πέντε χρόνια, η τραπεζαρία τού οικοτροφείου αυτού, λειτούργησε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο, τον δε δεύτερο όροφο τού κτηρίου των Γραφείων της Μητροπόλεως είχε μετατρέψει σε κοιτώνες για να κοιμούνται τα παιδιά.

Ο Αρχιμανδρίτης τότε και Ιεροκήρυξ Δωρόθεος Πολυκανδριώτης, έπαιξε σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και λειτουργία του πρώτου αυτού οικοτροφείου. Στην δε επόμενη φάση, αυτής τής ζεστής φωλιάς για τα παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τους γονείς τους, ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος παίζει καθοριστικό, συντονιστικό και κεντρικό ρόλο. Η επόμενη φάση για το εν λόγω οικοτροφείο, θα είναι να κτιστεί και να λειτουργήσει το 1975 με δαπάνες της Μητροπόλεως, ένα μεγάλο κτηριακό συγκρότημα, το οποίο ήταν πλέον ένα πρότυπο για την εποχή του οικοτροφείου. Περιείχε τραπεζαρίες, κοιτώνες, κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες εκδηλώσεων. Το κτήριο αυτό κτίστηκε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της ενορίας τού Αγίου Νικολάου στην θέση "Τάληρο" στην Ερμούπολη, λίγο πιο πέρα από το κόσμημα της Σύρου, την περιλαμπρή βασιλική τού Αγίου Νικολάου. Το όλο εγχείρημα, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, ήταν δύσκολο ειδικά για εκείνη την εποχή. Φαίνεται όμως ότι υπήρχαν άνθρωποι με αποφασιστικότητα, με οργανωτικότητα, και με πίστη σ' αυτό το όραμα του Μητροπολίτη Δωροθέου Α Στέκα. Εδώ αξίζει να αναφερθούν για την ιστορία, τα ονόματα ευσεβών κληρικών και λαϊκών που συνέδεσαν την ζωή τους με την ιστορία τού οικοτροφείου εκείνου, τόσο κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του, όσο και κατά την δεύτερη. Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Γάγγος, Νικόλαος Αρβανίτης, Λουκάς Τσούκος, ιερ. Μανώλης Παπαμακάριος, αρχιμανδρίτης

Αλέξανδρος Τσιουχάρης. Όλοι συμφωνούν στο ότι, εκτός από την ολοπρόθυμη συνέργεια τού τότε Εκκλησιαστικού Συμβουλίου τής Ενορίας και τού Προϊσταμένου της, καλοκάγαθου και φιλαγίου κληρικού μακαριστού αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Μαραγκού, γενικού αρχιερατικού επιτρόπου, για την υλοποίηση τού όλου έργου, η μορφή τού τότε νεαρού Ιεροκήρυκα Δωροθέου, ήταν κεντρική. Εργάστηκε παντοιοτρόπως. Όχι μόνο εργάστηκε και εκοπίασε για να στηθεί και να εξοπλισθεί το κτήριο, αλλά έδωσε πολλά από τον εαυτόν του και για να λειτουργήσει. Για μια ολόκληρη εικοσαετία, μέχρι δηλαδή τής παύσεως τής λειτουργίας τού οικοτροφείου, διότι εν τώ μεταξύ ιδρύθηκαν στα νησιά γυμνάσια και λύκεια και έτσι δεν υπήρχε πλέον λόγος υπάρξεως, ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος Πολυκανδριώτης εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις, μαζί με άλλους εθελοντές, να προσφέρουν στα παιδιά της πατρίδας μας, όχι μόνο στέγη και φαγητό για να σπουδάσουν, αλλά πολύ σημαντικότερα πράγματα: Την αγάπη και την ζεστασιά, που έλειπε από αυτά τα παιδιά που ζούσαν μακριά από την αγκαλιά τής οικογένειάς τους, την υποστήριξη, την καθοδήγηση, την ενθάρρυνση, την προστασία.



Στο οικοτροφείο λοιπόν αυτό φιλοξενήθηκαν και σπούδασαν στην Σύρο στα γυμνάσια και στα λύκεια, στις σχολές μηχανικών και πλοιάρχων του εμπορικού ναυτικού, χιλιάδες παιδιά απ' όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Πολλά από τα παιδιά αυτά, τα οποία σήμερα είναι οικογενειάρχες, έγιναν γιατροί, δάσκαλοι, επιστήμονες, καθηγητές, πλοίαρχοι, υπάλληλοι σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν και μέχρι σήμερα να επικοινωνούν με τον Μητροπολίτη Δωρόθεο Β, και να εκφράζουν την ευγνωμοσύνη τους, για τα όσα τότε εκείνος και ο χώρος αυτός τους προσέφερε.

Έτσι ο μακαριστός Γέροντας Δωρόθεος Α, θέλησε να επεκτείνει αυτή την ποιμαντική δράση της Ι. Μητροπόλεως στην Αθήνα πλέον, για τους φοιτητές της Μητροπολιτικής περιφέρειας του. Ενεπνεύσθη λοιπόν την δημιουργία μιάς φοιτητικής Εστίας, η οποία κατά συγκυρία, ανοικοδομήθη και αυτήν τη φορά, σε

οικόπεδο ιδιοκτησίας τής ενορίας τού Αγίου Νικολάου Ερμούπολεως.

Για την ιστορία, πρέπει να αναφέρω ότι το οικόπεδο αυτό μαζί με το επ' αυτού ευρισκόμενο παρεκκλήσιο της Οσίας Ξένης, επί τής οδού Αχαρνών, είχε αγοράσει η ενορία του Αγίου Νικολάου την δεκαετία τού 1950, από τους ιδιοκτήτες του, τους Μυκονείους την καταγωγή Παναγιώτη και Ξένη Ξεναρίου. Το παρεκκλήσιο αυτό, στην συνέχεια, με ενέργειες τού αιμνήστου Δωροθέου Α, επί αρχιεπισκοπίας Σεραφείμ, εξονομάσθη επισήμως, με συνοδική απόφαση, Μετόχιον τής Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου στην Αθήνα.

Εκεί λοιπόν ενεπνεύσθη να ανεγείρει ο μακαριστός Γέροντας την Φοιτητική Εστία στην Αθήνα. Από την στιγμή εκείνη, φυσικά αναλαμβάνει δράση ο έμπειρος πιά από την προηγηθείσα δραστηριότητά του στην Ερμούπολη, συνεργάτης του, Ιεροκήρυκας, Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος. Όλο το βάρος της υλοποίησης τού έργου πέφτει στους ώμους του. Από την έκδοση της οικοδομικής άδειας από την υπηρεσία της ναοδομίας, την εκπόνηση των σχεδίων, την παρακολούθηση των εργασιών, μέχρι και τον εξοπλισμό της φοιτητικής Εστίας, όλα, μέχρι και την παραμικρή λεπτομέρεια για λειτουργήσει άψογα η Εστία, ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος τα έχει αναλάβει με ζήλο, με προθυμία, με υπακοή στο όραμα του Γέροντά του: Να οικοδομηθεί εκεί ένας χώρος αγάπης, φροντίδας και υποστήριξης των φοιτητών της Επαρχίας του.

Στο σημείο αυτό, αξίζει και πρέπει να αναφέρω, ότι η προσπάθεια τής ανεγέρσεως του εξώροφου κτηρίου στην οδό Αχαρνών 303, δεν απεδείχθη καθόλου εύκολη υπόθεση διότι προσέκρουσε σε πολλές δυσκολίες και συμφέροντα των περιοίκων. Οι γειτονικές πολυκατοικίες χρησιμοποιούσαν τον άδειο χώρο τού παρεκκλησίου της Οσίας Ξένης, αλλά και τους τοίχους των πολυκατοικιών για διαφημιστικούς λόγους. Αυτό δεν μπορούσε να ισχύσει πλέον, διότι στον χώρο αυτό έπρεπε να κτισθεί προσκολλώμενη, η νέα αυτή οικοδομή. Ο Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος, λόγω των αδίκων και παραλόγων καταγγελιών, οδηγείται στα δικαστήρια, ως υπεύθυνος τής υπό ανέγερση φοιτητικής Εστίας, μαζί με τον πολιτικό μηχανικό Παντελή Παπαοικονόμου, Μυκόνειο την καταγωγή, ο οποίος και φιλοτέχνησε τα σχέδια της φοιτητικής Εστίας. Την επίβλεψη και την περάτωση της οικοδομής είχε αναλάβει ο επίσης Μυκόνειος την καταγωγή πολιτικός μηχανικός, Νικόλαος Χανιώτης. Αμφότεροι, οι πολιτικοί αυτοί μηχανικοί στήριξαν με πολλή αγάπη και ευσυνειδησία την προσπάθεια αυτή τής Μητροπόλεως



Αφού ετέθη ο εργασιές ανοικοδομήσεως, με αποκλειστικές δαπάνες της Ι. Μητροπόλεως, προχώρησαν με αρκετά γοργούς ρυθμούς, χάρη στις άοκνες προσπάθειες του Αρχιμανδρίτη Δωροθέου. Μπορεί να πει κανείς με βεβαιότητα, ότι η ιδέα και η έμπνευση για ανοικοδόμηση Φοιτητικής Εστίας τής Μητροπόλεως Σύρου στην Αθήνα ήτο του μακαριστού Δωροθέου Α, όμως η υλοποίηση και μάλιστα με τέτοια ταχύτητα και ποιότητα, και μέσα από τόσες δυσκολίες, από το μηδέν μέχρι την στιγμή των εγκαινίων της, είναι εξ ολοκλήρου, έργο τού Αρχιμανδρίτη και Ιεροκήρυκα τότε τής Μητροπόλεως, μελλοντικού διαδόχου τού αιμνήστου Γέροντος, στον Επισκοπικό Θρόνο της Σύρου, Δωροθέου Β.

Την ημέρα τής πανηγύρεως της Οσίας Ξένης, την 24^η Ιανουαρίου 1994, έγιναν με λαμπρότητα τα εγκαίνια. Ο αιμνήστος Γέροντας Μητροπολίτης Σύρου Δωρόθεος Α', με έκδηλη την χαρά στο πρόσωπό του, ενώπιον πλήθους κόσμου, κυρίως κυκλαδιτών, έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων

Στην τελετή παρευρίσκοντο επίσης προσκεκλημένοι οι Μητροπολίτες, αείμνηστος Εφέσου Χρυσόστομος, Μεσογαίας Αγαθόνικος, αείμνηστος Νέας Σμύρνης Αγαθάγγελος, Μεγάρων και Σαλαμίνας Βαρθολομαίος, και ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμιάθως Ιωακείμ

Από τότε, μέχρι την στιγμή αυτή που γράφονται αυτές οι γραμμές, 17 χρόνια μετά, έχουν φιλοξενηθεί στους φιλόξενους χώρους της Εστίας, και βοηθηθεί να σπουδάσουν εκατοντάδες φοιτητών."

**(Απόσπασμα από το αφιέρωμα για τον τιμητικό τόμο
επ'ευκαιρία τής δεκαετίας στον Μητροπολιτικό Θρόνο της Μητροπόλεως Σύρου,
τού Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δωροθέου Β')**