

Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε σήμερα στον Πανίερο Ναό της Ευαγγελιστρίας ιερουργούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Σάμου και Ικαρίας κ. Ευσεβίου και Σύρου και Τήνου κ. Δωροθέου Β' με τη συμμετοχή των Ιερέων του ΠΙΙΕΤ, Εφημερίων της Τήνου και από άλλες επαρχίες της Ελλάδος και των τα πρώτα φερόντων ως χθες ενώ πραγματοποιήθηκε η εις Διάκονον χειροτονία του αποφοίτου των εκκλησιαστικών ιερατικών σχολών Τήνου και Πάτμου εκ Θεσσαλονίκης Γεωργίου Σταμάτη.

Ο Σεβ. κ. Δωρόθεος απευθυνόμενος προς τον νεοχειροτονηθέντα είπε μεταξύ άλλων: "έχεις ρίζες βαθιές λειπτικές, ο παππούς σου, ο πατέρας σου, τα αδέρφια σου, Κληρικοί και το Ωμοφόριον της Παναγίας απλώθηκε και από τη Μακεδονία σε έφερε στην Τήνο, εδώ όπου μικρό παιδί ανετράφεις πνευματικά και μεγάλωσες στο εκκλησιαστικό μας Λύκειο. Να διακονήσεις με πίστη και αγάπη τον Θεό και τους ανθρώπους και πάντα να ξέρεις ότι όταν ατενίζεις το ιερό Εικόνισμα, τα μάτια της Παναγίας θα βλέπουν κι εσένα. Θα σου δείχνουν και το Θεοπρεπές Ήθος του υιού Της και Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αλλά και τον δρόμο προς την αρετή την οποία οφείλεις να βαδίσεις για να παραμείνεις ακέραιος και ακραιφνής. Ο Κύριος είπε ότι είναι και Διδάσκαλος και Διάκονος και έτσι πάντα στη ζωή σου πρέπει να είσαι και διδακτικός και να είσαι και Διάκονος των Μυστηρίων του Θεού και των ανθρώπων".

Απευθυνόμενος προς τον πατέρα του είπε: "Πάτερ Αναστάσιε, φεύγει σήμερα, απογαλακτίζεται από την αγκαλιά της οικογένειας αλλά έρχεται στην αγκαλιά της Παναγίας και στη δική μας και με πολύ αγάπη θα τον έχουμε και εκείνον και την διακόνισσα κάτω από την προστασία μας και θα τους φροντίσουμε" .

Ευχαρίστησε τον Αρχιερατικό Επίτροπο της ιεράς νήσου Πρωτοπρ. Γεώργιο Φανερό ο οποίος μερίμνησε και είναι ο νυμφαγωγός του προς την Τήνο.

Επηκολούθησε λιτάνευση της αγίας Εικόνας προς την προτομή του αιιδίμου Επισκόπου Τήνου Γαβριήλ, αρχιερατεύσαντος κατά τον χρόνο της Ευρέσεως, με τέλεση Τρισαγίου, κατάθεση στεφάνου και την ανάκρουση του Εθνικού ύμνου από τη Φιλαρμονική του ΠΙΙΕΤ.

Τους ύμνους απέδωσαν οι χοροί των Ιεροψαλτών του Πανιέρου Ναού υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτη κ. Στυλ. Κοντακιώτη.

Την ευθύνη και τον συντονισμό της εκκλησιαστικής τάξεως είχε ο Αρχιερατικός Επίτροπος της ιεράς νήσου Πρωτοπρ. Γεώργιος Φανερός.

Φωτογραφίες: Γεώργιος Πολυκανδρίτης

IMAGES/NEWS/2018/TINOS/30-1-2018